

**Welkom bij 't Vaartje,
het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.**

In deze 13^e uitgave van 't Vaartje vindt u informatie over de Willibrord deelgemeenschap: De H. Lucaskerk en de Pax Christikerk.

Alle vieringen voor de zomermaanden staan midden in dit blad.

Op 19 juni wordt een zondag plus gehouden in de H.Lucaskerk. De informatie hierover is te lezen op blz.3 en 4.

De vakantieperiode nadert, het wordt even wat rustiger in het kerkwerk.

Wij wensen al onze lezers een fijne, zonnige zomer toe.



In dit katern onder andere:

- Nieuws van de werkgroep La Granja
- Anders-dan-Anders vieringen
- Het vieringenrooster
- Lief en leed en de intenties

Redactieadres 't Vaartje: E-mail secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl

Van de Pastoraatsgroepen

Als u dit leest is het Pinksterfeest alweer geweest. Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige Geest, die volop kan waaien en ons begeistert. Pinksteren is vanouds het meest lastige feest om je een voorstelling bij te maken. En beelden hebben we als mens vaak nodig. Kerstfeest en Pasen, de geboorte en het lijden en sterven van Jezus, dat kunnen we ons wel verbeelden, maar Pinksteren.... ? En toch ligt het zo dichtbij als we beseffen dat de heilige Geest is gezonden om helper te zijn, ons nieuwe inzichten kan geven, verrassend soms, de Geest waait immers waarheen hij wil?

Als vurige tongen en als een heftige stormwind, zo manifesteerde de Geest zich in het Bijbelverhaal. Die heftige stormwind brengt ons ook bij het verhaal over de schepping. In het eerste scheppingsverhaal staat: "een hevige wind joeg de wateren op".

En dat brengt ons weer bij 19 juni, de dag waarop voor de vierde keer een Zondag plus wordt gehouden. Dit keer alleen in Vlaardingen in de H. Lucaskerk, waar niet alleen de Vlaardingse parochianen welkom zijn, maar ook parochianen en andere belangstellenden uit parochie de Goede Herder.

Het thema voor deze Zondag Plus is: **Heb je even.....**

Er komen weer diverse workshops, één daarvan gaat over het eerste scheppingsverhaal. Verder in dit blad vindt u een beschrijving van alle workshops. Zondag plus, een mooie dag om aan deel te nemen, om je te laten inspireren en "begeesterd" te worden. Die heilige Geest toch..... "heb je even..... " is misschien wel een moment, een mogelijkheid om geestkracht op te doen, om geestdriftig te worden? Het zou zomaar kunnen.

In ieder geval, bent u van harte welkom. Op die zondag is de Pax Christikerk gesloten. Hebt u moeite om naar de H. Lucaskerk te komen? Neem dan contact op met het secretariaat en we gaan vervoer regelen.

Een enthousiaste groet van
Paul Snoeren en Elly Barendregt



Zondag plus viering Thema: **HEB JE EVEN.....**

Dat is het thema van de Zondag plus in de H.Lucaskerk op 19 juni. We kijken er naar uit, naar de vierde Zondag plus die op 19 juni wordt gehouden. Dit keer in de H. Lucaskerk. We hopen dat u ook even tijd maakt voor Zondag plus. Het wordt weer een inspirerende dag, met workshops, viering en een lunch.

Het programma start om 9.15 uur, de viering om 11.00 uur met aansluitend een lunch. Natuurlijk vinden we het fijn als u vanaf 9.15 uur er bij bent, maar is dat niet mogelijk dan kunt u zeker aanschuiven vanaf 11.00 uur bij de viering.

Let u op de poster en de flyers die u in de komende tijd in de kerk kunt vinden. Ook komt er een intekenlijst in de hal van de kerk te liggen, daarop kunt u zich inschrijven voor de workshops. Het is weer een gevarieerd aanbod geworden. Een overzichtje van de diverse workshops vindt u hieronder.

Workshops Voor volwassenen

Schepping en tijd

Wist u dat er twee scheppingsverhalen zijn en dat het ene scheppingsverhaal eindigt met de schepping van de mens en het andere verhaal daarmee begint? Wonderlijk, tegenstrijdig? En wat betekent het dat we naar Gods beeld zijn geschapen? We nemen even de tijd om te horen en uit te diepen wat hiervan de betekenis is.

Priori-tijd

De één heeft alle tijd, de ander altijd tijd tekort. Het ervaren van tijd is een subjectief gegeven. Een uur blijft een uur, dat verandert niet. Hoe wij omgaan met de tijd, daar kunnen we keuzes in maken. Dan heb je misschien even tijd voor de ander, voor jezelf, voor God....

Door meditatie en gesprek komen we onze 'priori-tijd' op het spoor.

Van meditatie naar creatie

Na een korte meditatie gaat iedereen met divers materiaal, bv pastelkrijt, papier en schilders doek creatief aan de slag met één van de scheppingsdagen. Zo zijn we zelf en met elkaar scheppend bezig. Dag en nacht, hemel en aarde, de dieren en het groen, de zon, maan en sterren en tenslotte de mens, inspiratie voldoende.

Kosten: 10,00 euro



Vervolg Zondag Plus

In gesprek met vluchtelingen

Tijd voor de ander, die hier niet is geboren maar nu wel woont. Veelal gevlucht, op drift geraakt, huis en haard verlaten. Wij zeggen wel wat ze moeten doen en laten. Als we de tijd nemen om naar hun verhalen te luisteren en elkaar zien als mensen die allemaal geschapen zijn naar Gods beeld, schept dat ruimte?

Workshops Voor kinderen



In gesprek met gevluchte kinderen ?

Hoe zouden jullie het vinden als je moet vluchten uit je land en nauwelijks iets mee kunt nemen? Geen kleren, geen spelletjes, geen tablet of smartphone? Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Hoe speelden zij thuis en hoe nu? We praten daarover met elkaar en zij leren ons één van hun liedjes.

Schoolproject over de maan



De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en levensbeschouwing, gingen de laatste weken over de maan. De geheimzinnige kracht van de maan spreekt enorm tot de verbeelding.

Lang niet alle kinderen hebben de maan weleens goed bekeken. De maan verandert steeds van vol naar bijna niets, en groeit dan weer naar een volle maan. Dat ritme loopt niet gelijk met onze kalender. Soms gebruiken we nog dat ritme van de maan, bijvoorbeeld met het paasfeest. Dat valt elk jaar op een andere dag. Dat komt omdat het op de maankalender is gebaseerd.

De maan is een inspiratiebron voor kunstenaars. In de lessen keken we naar schilderijen van Vincent van Gogh en Marc Chagall. Ook musici hebben zich door de maan laten inspireren. Met de nieuwe digibord-omgeving van Hemel en Aarde is het bekijken van schilderijen en het luisteren naar muziek gemakkelijker geworden. Het zijn mooie werkvormen die veel indruk op kinderen kunnen maken.

In veel religieuze tradities bestaan maanfeesten of maangodinnen. In elke bouw maakten de kinderen hiermee kennis. Er waren lessen over een boeddhistische feest en het Chinese maanfestival en de Egyptische maangodin Isis. Zo verkenden de kinderen niet alleen de maan, maar ook godsdiensten en culturen waar de kinderen niet iedere dag mee te maken hebben. *School de Hoeksteen*

Nieuws vanuit de kerkenband met La Granja



In oktober 2015 heb ik na een ondergane knieoperatie aan de Kerkenbandgroep laten weten dat ik na 24 jaar wil stoppen met het in de hal staan voor de deurcollecte en met de andere activiteiten daaraan verbonden. Ik vind dit natuurlijk wel verdrietig omdat de mensen en vooral de kinderen in La Granja een grote plaats innemen in mijn hart en dit zullen blijven doen.

In 1992 heb ik meegewerkt aan het verzoek van de destijds aan de St. Vincent Ferrer in La Granja verbonden priester Terence Nueva een kerkenband aan te gaan in het bijzonder met het doel de kleine kinderen van de suikerrietboeren naar de Kindergarten (kleuterschooltjes) te laten gaan. Kinderen moeten kunnen spelen en leren, plezier hebben. Maandag 18 april kreeg ik (niet verwacht) een etentje aan geboden van de andere kerkenbandleden als dank voor 24 jaar prettige samenwerking. Ik was hier erg verlegen mee, want wie heeft gedurende deze 24 jaar zo royaal geld in het mandje gegeven, ja dat was U. Ik bedank U allen voor wat U voor de kinderen in La Granja aan geld hebt gegeven.

Gelukkig is er voor mij een opvolgster gevonden namelijk Petra Verheezen aan wie ik het stokje kan overdragen. Ik hoop dat zij met evenveel plezier het werk voor La Granja zal doen als dat ik dat altijd heb gedaan.

Corrie Giese-Blok

Opbrengst collectes La Granja

Dit jaar hebben de collectes voor La Granja opgebracht:

7 februari	€ 140,85
28 februari	€ 162,65
26/27 maart Pasen	€ 377,38
3 april	€ 130,30
24 april	€ 157,60

Namens de kinderen in de Fillipijnen hartelijk bedankt.

Vieringenrooster dg Willibrord juni t/m aug. 2016

versie: 11-05-2016

	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Zo 05 juni	Eucharistie E. Clarenbeek Kerkenbandzondag Koor: Liriko met deurcollecte La Granja Kinderwoorddienst /10+ Amnesty?	Woord- en communieviering C. Siebel Samenzang Wereldwinkel
Zo 12 juni	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Kerkenbandzondag met deurcollecte La Granja Koor: Willibrordkoor
Zo 19 juni	Pax Christikerk gesloten ZONDAG PLUS IN DE H. LUCASKERK	11.00 uur ZONDAG-PLUS Woord-en communieviering C. Koeleman Koor: Impuls
Zo 26 juni	Eucharistie Ch. Duynstee Gezinsviering met koor Okido	Eucharistie Ch. Duynstee Koor: Willibrordkoor
Zo 03 juli	Woord-en communieviering 3D Koor: Liriko met deurcollecte La Granja Amnesty	Eucharistie H. Egging Samenzang Wereldwinkel
Zo 10 juli	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Samenzang	Woord- en communieviering C. Koeleman Samenzang
Zo 17 juli	Eucharistie H. Egging Samenzang	Woord -en communieviering L. Meijer Samenzang
Zo 24 juli	Eucharistie E. Clarenbeek Samenzang	Woord-en communieviering L. Meijer Samenzang
Zo 31 juli	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Samenzang
Zo 07 aug.	Eucharistie H. Egging Samenzang	Woord- en communieviering C. Siebel Samenzang Wereldwinkel
Zo 14 aug.	Eucharistie H. Egging Samenzang	Eucharistie E. Clarenbeek Samenzang
Zo 21 aug.	Woord-en communieviering C. Koeleman Samenzang	Woord -en communieviering T. van der Meer Samenzang MIVA deurcollecte

	Pax Christikerk 11.00 uur (zo.)	H. Lucaskerk 9.30 uur (zo.)
Zo 28 aug.	Woord- en communieviering 3D Startviering Met medewerking van alle koren o.l.v. Impuls Kinderwoorddienst/10+ MIVA deurcollecte	Eucharistie A. Kunnekkadan, SVD Koor: Willibrordkoor
Zo 04 sept.	Eucharistie E. Clarenbeek Koor: Liriko met deurcollecte La Granja Amnesty	Woord- en communieviering C. Siebel Samenzang Wereldwinkel

Vieringen op andere locaties

De Meerpaal **Zaterdag om 18.00 uur op de volgende data:
4 juni, 11 juni en 25 juni.**

Het Zonnehuis **Dinsdag om 10.30 uur op de volgende data:
14 juni, 28 juni, 19 juli en 23 augustus.**

Vlietlandziekenhuis **Zondag om 9.30 uur**

Soenda **Woensdag 29 juni 2016 om 15.00 uur.
Woensdag 31 augustus 2016 om 15.00 uur**

Kinderwoorddienst en 10+groep

De afgelopen periode zijn er twee kinderwoorddiensten en 10+groepen geweest. Met Palmpasen was het erg druk en konden we een mooie en feestelijke optocht houden met de Palmpaasstokken.

Op zondag 10 april hebben we heerlijk vissen geknutseld, het resultaat leidde zelfs tot applaus in de kerk!

Dit seizoen staat er nog één kinderwoorddienst en 10+groep op het programma. Deze vindt plaats op **zondag 5 juni**, tijdens de kerkenbandviering. Het belooft een bijzondere viering te worden en daar horen een bijzondere kinderwoorddienst en 10+groep bij.....
We gaan proberen geld te verdienen voor de mensen in La Granja!

Anders-dan-Anders viering

Afgelopen maart was al weer de 13^e Anders-dan-Anders viering in de Pax Christikerk.

In deze vieringen speelt een band “live” mooie nummers uit de popmuziek bij een gekozen thema. (Natuurlijk zijn er zeker ook liederen die u mee kunt zingen)

Bij het thema worden een Bijbeltekst, een verhaal of gedicht en gebeden gekozen.

Ook uiten we onze verbondenheid door brood en honing te delen.

Een onderdeel in zo'n viering kan zijn het zogenaamde “gespreksmoment”.

Kerkbezoekers die dat willen kunnen actief betrokken worden bij het thema.

In de laatste viering op 13 maart j.l. liep dat gespreksmoment nogal uit. Veel kerkbezoekers vonden het te lang duren.

De werkgroep zal er voor de volgende viering voor “waken” dat dit onderdeel - het kan ook zijn dat we kiezen voor een overweging – niet langer zal duren dan hooguit 10 minuten.

De volgende viering in het najaar is al gepland.

Dat zal zijn op **zondag 23 oktober 2016** om 11.00 uur in de Pax Christikerk.

Voorganger is pastor Kees Koeleman.

We hopen dan weer veel bezoekers te mogen begroeten.

Bent u nog nooit bij zo'n viering geweest?

Kom gewoon de sfeer eens proeven.

In het volgende nummer van 't Vaartje zullen we zeker op deze komende viering terugkomen.

Namens de voorbereidingsgroep:

Ruud Halkes.



CONTACT voor dringende
gevallen zoals ziekenzalving,
uitvaart etc.: Telefoon dienst
Willibrord-deelgemeenschap:
06-29 037 132

Secretariaten:

Pax Christikerk, Reigerlaan 51
3136 JJ Vlaardingen. T 010-474 1790
Open: woensdag 10.00 -11.30 uur,
vrijdag 12.00 -14.00 u.

E-mail secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b, 3131 BN Vlaardingen. Tel. 010-470 2679
Open: donderdag 10.00 - 11.30 uur. E-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl

ING-rekeningen: NL80 INGB 0000 7897 12 t.n.v. Par de Goede Herder – Pax Christi kerk
NL25 INGB 0000 0902 65 t.n.v. Par de Goede Herder – H.Lucas kerk

Vieringen: zaterdag en zondag zie rooster midden in dit blad;
In de week: H.Lucaskerk elke dinsdag 19.00 uur rozenkransgebed

Ziekenbezoek, ontvangen H.Communie:
Pax Christi: M. van der Nol, tel. 474 8007
H.Lucas: R. van Dorp, tel. 434 4106
J. Kroeze, tel. 435 0747

Autodienst voor vervoer naar de kerk:
Pax Christikerk: Secretariaat 474 1790
H.Lucaskerk: mw.Kroeze 435 0747

PASTORAAL TEAM:

Ch. Duynstee, pastoor, moderator team
H. Egging, priester, rector basiliek H. Liduina
A. Kunnekkadan, pater SVD
K. Koeleman, pastoraal werker, teamcoördinator
E. Barendregt-Koalsie, medewerkster pastoraal team

PASTORAATSGROEPEN:

Pax Christikerk:
H. Egging (contactpastor)
Elly Barendregt (tijdelijk coördinator
en catechese voor beide kerken)
Marian en Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)
Jan Barendregt (liturgie en contact scholen)
Anne van der Horst (alg. zaken)
Petra Verheezen (lid)

H.Lucaskerk:
H. Egging (contactpastor)
Paul Snoeren (tijdelijk coördinator
en diaconie voor beide kerken)
Gezina van Bohemen (liturgie)
Harry Veugelers (alg. zaken)
Berthe de Leede (alg. zaken)
Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)



