



STICHTING ONTMOETINGEN ROTTERDAM

OECUMENISCHE

Postadres: Prinses Margrietlaan 19a, 3051 AN Rotterdam
Telefoon: 010-4220471 (Elshout/Wesseling), Fax: 0847422913

E-mail: mail@oecumont.nl, Website: www.oecumont.nl

Bank: NL35 INGB 0007 6642 33 t.n.v. Stichting Oecumenische Ontmoetingen Rotterdam

Informatie november / najaar 2018

Geachte belangstellende,

Na een mooie reis naar Macedonië (met een dag Albanië) en weer een zeer geslaagd weekend bij de Benedictinessen in Schoten, wijzen wij u nu op de activiteiten in deze maand november: zie de berichten hieronder.

Eindelijk hebben we weer eens een serie lezingen georganiseerd! U komt toch ook wel?

Ondertussen zijn wij, samen met het Leerhuis Spiritualiteit, hard bezig de gezamenlijk jubileumviering op zaterdag 13 april 2019 voor te bereiden. Zo ook ons reisaanbod voor komend jaar. Vóór de Kerst hoort u nog van ons.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Co Elshout

MODERNE DEVOTIE

**Twee avonden over de "Moderne Devotie"
de donderdagen 15 en 22 november 2018
Stichting Oecumenische Ontmoetingen
en Leerhuis Spiritualiteit Rotterdam**

Een van de redenen van het werk, dat onze beide stichtingen nu 25 jaar geleden begonnen, was o.a. de grote hang naar spiritualiteit. Het aanbieden van kennis in de vorm van lezingen, voordrachten, meditaties, ontmoetingen en bezoeken aan gemeenten en kloosters. Ook heden ten dagen is er hang naar spiritualiteit, innerlijk leven, is er de behoefte van leemte naar spirituele beleving te komen.

Weinigen in de Randstad zijn bekend met de spiritualiteit en de charismata van de Devotio Moderna (innerlijke vernieuwing); in Nederland bekend onder De Moderne Devotie!

Geert Grote (1340-1384)

Thomas a Kempis (1380-1471)

Mede in het kader van het boven genoemde presenteren we u een serie boeiende lezingen met als "Motto":

**“DE SPIRITUALITEIT en de CHARISMATA
van de MODERNE DEVOTIE“**

15 november

Inleiding over Geert Groote en de geschiedenis van de Moderne Devotie, specifiek gericht op de regio Rotterdam.

Agathaklooster Rotterdam

Agnietenklooster Rotterdam

Cellenbroedersklooster Rotterdam

Erasmus is een Modern Devoot en geen humanist !

Arnold Gheyloven is als Rotterdamse Moderne Devoot van groot belang geweest voor het onderwijs in Noord West Europa !

22 november

De spiritualiteit van de Moderne Devotie, de doorwerking tot de dag van vandaag en morgen.

“Een originele, eigen, bij de Nederlandse mentaliteit en geschiedenis passende spiritualiteit “.
Mgr.A.H. van Luyn, oud bisschop R'dam.

De avonden worden gehouden in de Dagkerk van Citykerk
St. Dominicus / Het Steiger, 19.30 - 21.30 uur.
Ingang 1e Nieuwstraathof 2; 3011 GN Rotterdam.

Gevraagd wordt een donatie van € 5 p.p. per avond.

De lezingen worden gehouden door de heer Mink de Vries.

De heer de Vries is een Actuele Devoot, bestuurslid van de Stichting Thomas a Kempis, godsdienst en maatschappijleraar en kerkelijk werker. Maakte een hertaling van de Navolging van Christus in jonge taal, waarvan inmiddels 14 drukken zijn verschenen. De heer de Vries is nauw betrokken bij de oecumene, als voorzitter van de kerken in Overijssel en in Zwolle. Tenslotte is hij coördinator van de Actuele Moderne Devotie-beweging in Nederland.

Voor informatie/aanmelding:

Stichting Oecumenische Ontmoetingen: mail@oecumont.nl. tel.010-4220471 (Co Elshout)
en/of: info@leerhuisspiritualiteit.nl. tel. 0180-85995

WEEKEND NAAR DE ABDIJ VAN CHEVETOGNE

**De Abdij van Chevetogne en de Byzantijnse traditie,
Een lang weekend: vrijdagmiddag 23 t/m maandagmiddag 26 november 2018**

De Benedictijner abdij in de Belgische Ardennen, waar de monniken naast hun eigen Latijnse traditie ook de Byzantijnse onderhouden. De abdij die ook de thuisbasis is van de oud-bisschop van Rotterdam, mgr. Ph. Bär. Allereerst is er de rust van het klooster en de natuur. Daarnaast zijn er altijd de boeiende gesprekken met de monniken en met elkaar. Verder kunt u informatie opdoen over het klooster, het kloosterleven, de liturgie, de Byzantijnse traditie, het Christelijke Oosten en de oecumene. Maar voor de meeste mensen staat voorop de soms bijna bovenaardse zang van het Byzantijnse monnikenkoor, een spirituele ervaring als een geschenk van een grote traditie.

Het programma voorziet in informatie, toelichtingen, rondleiding, lezingen en gesprekken, maar er is ook vrije tijd. Vanzelfsprekend heeft u alle gelegenheid de diensten bij te wonen in de twee kerken, de Westerse en de Oosterse. Er zullen lezingen en gesprekken zijn, een rondleiding. Maar er zijn ook voldoende mogelijkheden te wandelen en anderzijds te ontspannen. Reis- en gespreksleiding: Co Elshout.

Kosten: € 215,-. Inbegrepen: de reis per minibus, logies, alle maaltijden van de middagmaaltijd op de dag van aankomst tot en met de (warme) middag- maaltijd op de dag van vertrek, zelfs de gift voor het klooster (voor lezingen e.d.). NB De mannen logeren in het gastenverblijf van het klooster, de dames en de echtparen en andere combinaties in het gastenverblijf in de dependance "Béthanie". Extra kosten voor een éénpersoonskamer in "Béthanie" of een kamer met wc en douche (geldt ook voor het klooster): € 5 per nacht, dus € 15. De capaciteit is beperkt!

Een waarschuwing: in de dependance "Béthanie" is zéér beperkt plaats op de begane grond en de meeste kamers bevinden zich op de 2e etage en er is geen lift. Bovendien: "Béthanie" bevindt zich op ca. 400 m. loopafstand van de kerken en het hoofdgebouw. In het klooster zelf is wèl een lift.

Wij vertrekken om 08.00 uur uit Rotterdam, zodat we met een koffiestop om ca. 11.30 uur aankomen in Chevetogne. Voor de terugreis vertrekken wij om 15.00 uur, om ca. 18.30 uur in Rotterdam terug zijn.

Aantal deelnemers: minimum 8, maximum ca. 20.

STICHTING OECUMENISCHE ONTMOETINGEN

ROTTERDAM

Het (oecumenisch samengesteld) bestuur wordt momenteel gevormd door: G.W. Mulckhuijse, voorzitter; J.G. Elshout, secretaris; G.L. Bruinaars, penningmeester; A.J. Wennekes, adviseur

In 1993 ontstond het initiatief 'Oecumenische Ontmoetingen Rotterdam'. De in 1997 voor dit werk opgerichte interkerkelijke stichting heeft o.m. als doelstelling "Het geloofsgoed van de verscheidene denominaties bij een groter publiek onder de aandacht brengen; het kweken van een oecumenische instelling bij de Christenen en het bevorderen van een verzoening tussen de Christenen. Door de activiteiten leren de deelnemers elkaars geloofsbeleving kennen en hebben zij de mogelijkheid de eigen geloofstraditie te verdiepen of te verbreden. De contacten betreffen Katholieke, Protestantse en Orthodoxe Christenen." Indertijd zijn er series met studie- en gespreksavonden gehouden over o.m. de spiritualiteit van het Christelijke Oosten en de symboliek in de Orthodoxe kerken, de H. Eucharistie en het H. Avondmaal, Ambt en Sacrament, over de Joodse wortels van de Christelijke Eredienst, over de Messiasverwachting bij Joden en Christenen en over hedendaagse vormen van spiritualiteit. Rooms-katholieke en Orthodoxe priesters, predikanten, rabbijnen en hoogleraren verleenden hun medewerking. Daarnaast gaf de stichting steun bij de organisatie van oecumenische diensten en werden tal van excursies georganiseerd naar kerken en kloosters, waaronder het oecumenische klooster van Taizé en regelmatig (en nog steeds) weekendreizen naar de abdij van Chevetogne en de priorij in Schoten. In samenwerking met professionele reisorganisaties zijn reizen georganiseerd naar Israël / Palestina (10 keer), Rusland (3 keer), Ierland (2 keer), Ethiopië, Parijs, Rome (4 keer), Turkije, Istanbul (2 keer), Efese (2 keer), Libanon, Jordanië en Egypte, Bulgarije, Istanbul, Engeland, (bus)reis naar en van Santiago de Compostella, Griekse eilanden (Kos, Patmos (2x), Rhodos, Kreta, Santorini, Samos), Armenië en Georgië, Malta, Andalusië, de Balkan: Servië, Macedonië (2 keer), Albanië (2 keer), Kosovo, Montenegro, Kroatië, Bosnië en Slovenië, Cyprus, Schotland. De afgelopen jaren is het werk vooral toegespitst op de klooster-weekends en de reizen. Het bestuur van de stichting is interkerkelijk samengesteld.

In het geval dat u geen belangstelling (meer) heeft voor toezending van deze informatie of als er andere redenen zijn om uit ons adressenbestand verwijderd te worden, wilt u ons dat dan laten weten. Bij voorbaat dank!

Voor de activiteiten van het Leerhuis Spiritualiteit: zie de website www.leerhuisspiritualiteit.nl