



VEERTIG-DAGEN-TIJD

6 MAART – 20 APRIL 2019

'EEN NIEUW BEGIN'

[HTTPS://WWW.KERKINACTIE.NL/40DAGEN](https://www.kerkinactie.nl/40dagen)



Sober leven – 40 dagen vasten – om te delen! Per week geven we een vastentip.

Wat is er te doen tijdens de 40-dagentijd in Vlaardingen?

Voedselbank Elke zondag is het mogelijk om (houdbaar) voedsel mee te nemen naar de kerk.

Vastenzakjes Elke zondag kunt u de vastenzakjes inleveren op het kerkplein/hal van de kerken.

Avondgebeden:

Pax Christikerk (samen met Kerkcentrum Holy) op donderdagen 14, 21 en 28 maart, 4 en 11 april, van 19.00 – 19.30 uur.

Bethelkerk iedere woensdagavond van 19.30 – 20.00 uur.

Grote Kerk op woensdagen 20 en 27 maart, 3 en 10 april; en in de Goede Week op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april. Het avondgebed begint om 19.30 uur.

Vastenmaaltijden:

Pax Christikerk op donderdag 14 maart en 4 april, aanvang 18.00 uur.
En op vrijdag 12 april, aanvang 18.00 uur (voor de film).
Kosten: vrijwillige bijdrage o.a. voor 40-dagenprojecten.
Aanmelden tot 3 dagen ervoor via koalsie@upcmail.nl of op de intekenlijst in de kerk.

Rehobothkerk op vrijdag 8, 15, 22 en 29 maart, 5 en 12 april: soepmaaltijden met een meditatief karakter, er wordt ook geld ingezameld voor het 40-dagenproject. Aanvang om 18.15 uur.
Graag uiterlijk de woensdag ervoor aanmelden bij marian.verhagen@post.com.

De Windwijzer op vrijdag 29 maart om 18.00 uur. Kosten van de maaltijd € 7,50.
Opgave vóór 22 maart bij Juliëtte Pol, jeugdwerker@pknvlaardingen.nl.
op Witte Donderdag 18 april om 17.45 uur. Kosten: € 5,00.
Opgave vóór 11 april bij Juliëtte Pol, jeugdwerker@pknvlaardingen.nl.

Filmavonden:

Pax Christikerk *Vrijdag 12 april om 20.00 uur de film 'Maria Magdalena'. Kosten vrijwillige bijdrage.

De Windwijzer Vrijdagavond 29 maart om 20.00 uur de film 'Maria Magdalena'.
Kosten €7,50 incl. consumptie.

En verder:

Lucaskerk Vrijdag 15 maart om 20.00 uur ontmoeting met pater Alejandro uit Mexico, laureaat Geuzenpenning.

Hongerdoekententoonstelling Domkerk in Utrecht. Donderdag 7 maart om 15.30 uur Feestelijke opening!
Te bezoeken t/m 19 april op maandag t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur, op zaterdag van 11.00 – 15.30 uur op zondag van 13.30 – 16.00 uur. Elke donderdag is er om 14.00 uur een rondleiding.

Excursie* 'De kruisweg achter de kruisweg' Donderdag 11 april. zie Kerk aan de Waterweg.

Leger des Heils, Magnoliastraat 41:

Op (stille) zaterdag 20 maart, een stille wandeling. Start 9.45 uur. Verdere informatie volgt.

*Uitgebreidere informatie kunt u vinden in Kerk aan de Waterweg, uitgave voorjaar 2019.

