

Parochie De Goede Herder
Willibrordgemeenschap Vlaardingen
Kinder Web Woord Dienst
14 juni 2020

DAGELIJKS BROOD



Tekstboekje
en
Knutselinstructie

TIPS:

- Om er thuis ook een beetje een viering van te maken, kun je een kaars en iets om deze kaars mee aan te steken klaar zetten.
- De viering komt op zaterdag 18:00 uur online. De ouders zouden deze alvast kunnen bekijken om een idee te krijgen wat het thema inhoudt en ook een idee te krijgen hoe de knutsel gemaakt wordt.
- Benodigheden voor de knutsel:
 - Een paar witte of bruine botterhammen
 - Wat gekleurde en lekkere versierselen, afhankelijk van wat je wilt maken, bijvoorbeeld
 - § Komkommer, tomaatjes, paprika
 - § Aardbeien, druiven
 - § Snoepjes of hagelslag
 - § Gekookt eitje
 - Bordje of snijplank
 - Mesje
 - Klein uitsteekvormpje
 - Zeep voor schone handen!

Kijk voor voorbeelden en wat je dan precies nodig hebt achter in dit boekje.

- Je vindt het filmpje op het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos



WELKOM

Bericht uit de kerk!



OPENINGSTEKST

Stel, je hebt een vriend.

Midden in de nacht, als iedereen slaapt, ga je naar hem toe.

Je klopt bij hem aan de deur en roept: 'Vriend, kun je mij drie broden lenen? Ik heb onverwachts bezoek gekregen en ik heb niets in huis!'

Wat zou die vriend doen?

Zou die vriend uit zijn raam roepen: 'Ben je gek geworden? De deur is op slot en wij liggen allang in bed!'

Nee, ik geloof niet dat je vriend zo zou doen. Hij zal opstaan en je brood geven.

En ook als hij geen goede vriend is, zal hij toch opstaan omdat je bij hem aanklopt.

Zo is het ook met God:

Als je hem nodig hebt kun je altijd bij Hem aankloppen.

Maak Hem wakker wanneer je wilt, Hij zal je zeker helpen.

Vertrouw Hem maar, Hij is een vriend die er altijd is.



WE ZINGEN: VEEL TE GEVEN

Refrein

Zet je licht niet weg in het donker.

Verstop het niet in de nacht.

Want we kunnen jouw stralen niet missen.

Er is altijd iemand die er op wacht.

Want een mens heeft veel te geven mooie dromen,
Echte vragen waarom ben je zo alleen?
Heb je 't koud of wil je schuilen?
Voel je dat je hard moet huilen?
Ik ben bij je en misschien
Wordt het warmer om je heen.

Refrein

Want een mens heeft veel te delen lieve liedjes,
Leuke grappen en plezier voor iedereen.
Lijkt er niets meer te gebeuren,
Dat je leven mooi kan kleuren?
Ik ben bij je en misschien
Wordt het lichter om je heen.

Refrein



VERHAAL: GESPREK VAN DE BROODJES

Puntbroodje

Ik ben een puntbroodje. Ik lig op tafel als de mensen feestvieren.
Ik ben een echt zondagskind. Als de mensen mij zien, dan zijn ze blij. Nee, door de week zien ze me niet. Dan heb ik vrijaf. Dan is er geen feest. Ik ben een feestbroodje. En dat vind ik prima.

Volkorenbrood

Ik zorg voor het dagelijks brood op tafel. Als ik er niet zou zijn, zouden de mensen alle dagen honger hebben. Ze zouden niet kunnen werken. Als de kinderen mij niet zouden eten, dan zouden ze niet sterk worden en niet kunnen spelen. Ja, mij heeft iedereen heel hard nodig. En dat vind ik prima.

Krentenbol

Kijk toch eens hoe mooi ik ben. Ik heb een glanzende huid. En ik heb méér dan jullie allemaal. Ik ben brood én krenten tegelijk. Mij vinden de mensen het lekkerst. Dat vind ik prima.

Stokbrood

Maar een brood als ik, is heel bijzonder. Ik ben lang en slank. Jullie zijn dik en rond. Nee, ik ben geen echt Nederlands brood. Ik kom uit een vreemd land. De Nederlandse mensen eten mij op vakantie. Ze kopen mij als het echt feest is. En dat vind ik prima.

Wittebrood

Soms zeggen de mensen dat er in mij helemaal niets zit. Ze zeggen dat ze van mij weer snel honger krijgen. Maar toch heb ik heel veel vrienden. Ze laten me niet op de plank liggen. En dat vind ik prima.

Puntbroodje

Ik vind dat jullie maar een beetje zitten te kletsen. Moet je horen: ik ben het lekkerst, en van mij worden ze sterk. Belachelijk gewoon. Jij krentenbol, je bent zo lelijk als de nacht met al je krentenbobbels. En jij volkorenbrood, jij ziet er maar vies uit met je vieze pitjeshuid. En jij stokbrood, lange pier. Je past niet eens in een normale broodtrommel. Blijf jij maar lekker in het buitenland. Je hoort hier niet thuis. 's Zondags maak ik de dienst uit op tafel.

Verteller

Alle broden werden erg boos en een beetje verdrietig door die verwaande kletspraat van het puntbroodje. Maar er was nog iemand die iets wilde zeggen.

Matze

Ik ben het brood van het Joodse volk. Ik ben niet mooi. Kijk maar: ik ben plat, droog en dun. De joden hebben mij gemaakt voor

onderweg. Toen ze moesten vluchten uit Egypte. Er zit in mij geen gist. Ik heb niet zulke gistbuikjes als jullie. Daardoor bederf ik niet. Ik ben dun, dus kunnen mensen van mij heel veel stukjes meenemen. Ik ben er altijd. Als de mensen mij nodig hebben, dan ben ik er. Kijk maar eens in jullie kerk. Daar ben ik ook. Het is toch niet belangrijk of je mooi lang of lekker bent? Je moet er gewoon zijn als mensen je nodig hebben. En het geeft niet hoe!

Verteller

Toen werd het heel stil tussen de broden. Vooral het puntbroodje schaamde zich een beetje. En de andere broden zeiden: "Wat zijn we toch een ijdeltuiten. We zijn broden, dat moeten we niet vergeten."



BOODSCHAP



WE ZINGEN: ALLE MENSEN SAMEN

Het graan dat van de velden komt
Geeft voedsel aan zovelen.
De korrels vormen samen brood
Om met elkaar te delen.

Refrein:

Alle mensen samen, niemand meer alleen.
Rond die ene tafel, alle mensen één.

Het brood dat mensen samenbrengt
Heeft Jezus ons gegeven.
Hij brak het en Hij zei tot ons:
Wie hiervan eet zal leven.

Refrein

De schaal met brood, de beker wijn,
doen ons aan Jezus denken.
Hij wil, wanneer wij samen zijn,
Zijn liefde aan ons schenken.

Refrein



VOORBEDEN

I k wil bidden, God, voor alle mensen,
dat zij hun huizen mogen openzetten
voor ieder die aanklopt voor hulp.
Dat we samen werken aan een wereld
waar het fijn is om te leven.

I k wil bidden, God, voor iedereen,
jong of oud, zwart of wit, arm of rijk.
Dat we elkaar waarderen om wie we zijn.
Dat ieder de ruimte krijgt,
die nodig is om te goed te leven.

I k wil U vragen, God,
blijf dicht bij ons als het goed gaat,
maar ook als het tegenzit.
Laat ons ook dan voelen
dat U dicht bij ons bent.



GEDICHTJE

Lieve God,
Soms kijk ik naar mijn hand
hoe de vingers bewegen en samenwerken.
Zo handig, zo sterk.
Dan wil ik u zomaar bedanken.

Soms kijk ik naar onze mooi gedekte tafel
met schalen vol heerlijk warm eten.
Eten zoveel als we willen.
Dan wil ik u zomaar bedanken.

Soms kijk ik naar mijn vriend(in)
terwijl we samen knutselen.
Muziekje op, kopje thee.
Dan wil ik u zomaar bedanken.

Soms loop ik door de regen,
zie hoe alles drinkt en fris wordt.
Druppeltjes op mijn huid.
Dan wil ik u zomaar bedanken.

Soms kijk ik naar niets speciaals,
ben ik rustig hier, vanbinnen.
Daar bent u ook.
Dan kan ik u zomaar bedanken.



WE ZINGEN: EEN DANKLIED

Dank U voor het licht en donker,
Dank U voor de zon en maan.
Voor de regen en de wolken;
Dank U Heer, dank U Heer,
Dank U Heer dat wij bestaan.

Voor de vogels en de vissen,
Alle dieren in het woud.
Tulpen, rozen en narcissen;
Dank U Heer, dank U Heer,
Dank U dat U van ons houdt.

Dank voor alle blijde dagen:
Deze dag het allermeest.
Luister naar wat wij U vragen;
Luister Heer, luister Heer,
Maak de wereld tot een feest.

Dank U wel wij zijn tevreden
En wij vragen tot besluit:
Geef ons nog een beetje vrede
En ons lied, en ons lied
En ons liedje is nu uit!



KNUTSELEN

De kinderwebwoorddienst van vandaag ging over brood. Met deze recepten kun je voor vanmiddag een vrolijke lunch maken, want... iedere boterham is bijzonder!

Glitterboterhammen

1. Neem twee witte boterhammen en snij - voor deze ene keer mag het wel 😊 - de korstjes eraf.
2. Bestrooi de onderste boterham daarna met snoepjes of hagelslag.
3. Neem een uitsteekvormpje om een mooi stukje uit de bovenste boterham te snijden.
4. Leg de bovenste snede bovenop de onderste en je glitterboterhammetje is klaar!



Bloem

1. Snijd een rondje uit een boterham.
2. Neem een paar aardbeien en snijd deze in plakjes, leg deze plakjes als blaadjes rond de boterham.
3. Neem twee plakjes komkommer voor de ogen. Maak de ogen af met twee halve olijven of blauwe druiven.
4. Maak met ketchup het mondje en maak rode wangetjes met tomaatjes.
5. Maak het steeltje van een boontje, of een stukje komkommer.
6. Van een paar witte druiven kun je nog wat gras maken.



Uiltje

1. Kook een eitje (vraag eventueel een volwassene om te helpen).
2. Pak een lekkere bruine boterham en bedek deze boterham met kaas.
3. Snijd een plakje komkommer door midden, dit worden de vleugels.
4. Snijd een reepje paprika in stukjes en maak hier de veertjes op de kop van het uiltje van.
5. Maak van stukjes paprika, wortel of komkommer een snaveltje en pootjes.
6. Pel het eitje (pas op, heet!) en snij twee mooie plakjes.
7. Neem twee rozijntjes en maak de oogjes af.



LET OP

Over twee weken op 28 juni komt er weer een
KinderWebWoordDienst.

Wil je reageren, iets lezen of meezingen?

Stuur een mailtje naar

kinderkerkvlaarding@goedeherderparochie.nl