

Parochie De Goede Herder
Willibrordgemeenschap Vlaardingen
Kinder Web Woord Dienst
28 juni 2020

STEVIG STAAN



Tekstboekje
en
Knutselinstructie

TIPS:

- Om er thuis ook een beetje een viering van te maken, kun je een kaars en iets om deze kaars mee aan te steken klaar zetten.
- De viering komt op zaterdag 18:00 uur online. De ouders zouden deze alvast kunnen bekijken om een idee te krijgen wat het thema inhoudt en ook een idee te krijgen hoe de knutsel gemaakt wordt.
- Benodigheden voor de knutselactiviteit:
 - Spaghetti
 - Plakband
 - Tiewraps (plastic binders)
 - Wat dun touw
 - Eén of meer (lees)boeken
 - Schaar

Kijk voor verder instructies achter in dit boekje.

- Je vindt het filmpje op het Goede Herder YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

WELKOM

Bericht uit de kerk!

OPENINGSTEKST

Heer,

'Ja' zeggen is ook 'ja' doen
want woorden en daden horen bij elkaar.

Wij bidden U,
help ons vertrouwen te hebben
in deze wereld waarin wij leven.

En in de mensen die wij ontmoeten.
Help ons vertrouwen te hebben in onszelf,
zodat wij een stevig fundament bouwen,
steen voor steen.

Help ons vertrouwen te hebben in U, God,
en laat ons niet in de steek.

Amen.

WE ZINGEN: NIET ZONDER JOU ERBIJ

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
Een land in de verte, een mooi schilderij.
Waar mensen en dieren de rijkdom verdelen.
Maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
De machtigste mensen voor kind'ren opzij!
Daar is volop ruimte en tijd om te spelen.
Maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
Met ergens in 't midden een plekje voor mij.
Ook ik ben daar welkom en kan vrij bewegen.
Maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
Een land in de verte, een mooi schilderij.
We maken het samen en God zal ons helpen.
Maar niet zonder jou erbij.



VERHAAL: HET HUIS OP DE ROTS

Deze meneer zoekt een plekje om een huis te bouwen.
Hij klimt op een grote, grijze rots.
„Goed zo! Dit is een prima plekje”, denkt hij.

Hij begint te bouwen.
Het is een moeilijk karwei.
Hij puft en hij hijgt.

Hij puft en hijgt en bouwt en sjouwt
en steunt en kreunt de hele dag.
Eindelijk is het huis klaar.
„Precies op tijd”, zegt hij.
„Ik geloof, dat het gaat regenen.”

Het giet van de regen.
Het dondert en bliksemt.
Het water klotst tegen de rots.
Maar de rots staat stevig.
Wat verstandig van die meneer
om zo'n goed plekje uit te kiezen.

Kijk, deze meneer wil ook een huis bouwen.
„Ik wil dat mijn huis heel gauw klaar is“, zegt hij.
„Dit plekje is goed genoeg.“

Hij bouwt zijn huis op zand.
Hij timmert een beetje en hij fluit een vrolijk wijsje.

Hij is nu al klaar met zijn huis.
Hij gaat naar binnen
en doet de deur dicht.
Nee maar!
Er valt zomaar een druppel op zijn neus.

Het giet van de regen.
Het dondert en bliksemt.
Het water stroomt zijn huisje binnen.
Zijn voeten worden drijfnat.

Het zand onder zijn huisje spoelt weg.
Het hele huis valt in elkaar!
Wat dom van die meneer
om zijn huis op zand te bouwen.

Jezus zegt: „Ik ben net als die rots
van die verstandige man.
Als je op Mij vertrouwt,
zal Ik je nooit in de steek laten.“



BOODSCHAP

ONZE VADER

GEDICHTJE: ALS EEN BOOMPJE

Wees maar net lieve kind
als een boompje in de wind:

In de lente valt de regen.
In de lente krijg je knoppen.
In de lente ga je groeien
en daar moet je niet mee stoppen.

Met je wortels moet je zoeken.
Met je wortels moet je graven
door de harde droge aarde.
Moet je graven naar het goede.
Met je wortels moet je komen
tot de diepe waterstromen.

Doe je dat lieve kind
sta je stevig in de wind.
Dan zul jij mijn lieve boompje
in de zomer niet verdorren,
in de zomer niet verschroeien,
want met wortels tot het water
sta jij op je mooist te bloeien.

Want daarna lieve kind
komt de herfst met harde wind,
wilde stormen, regenvlagen
zullen door je takken jagen.
Wees niet bang laat maar gaan
met jouw wortels blijf je staan!

In de winter mag je slapen.
In de winter mag je dromen.
In de winter mag je rusten
en opnieuw op krachten komen.
Komt de zachte lenteregen
dan kun jij er weer goed tegen.

Doe je dat lieve kind:
Sta je stevig op je benen
als een boompje in de wind.



WE ZINGEN: IS JE DEUR NOG OP SLOT

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God.
Want de Heer wil bij je wonen,
En dan ben je nooit alleen. (2x)

Je hart is net een huisje waar het gezellig is.
Maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis.

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God.
Want de Heer wil bij je wonen,
En dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
Maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis.

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God.
Want de Heer wil bij je wonen,
En dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje waar het gezellig is,
Maar 't is er nog zo donker er is iets wat ik mis.

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
Van je krr krr krr doe hem open voor God.
Want de Heer wil bij je wonen,
En dan ben je nooit alleen.

LET OP

Over twee weken op 12 juli komt de laatste
KinderWebWoordDienst voor de vakantie uit.

Wil je reageren, iets lezen of meezingen?

Stuur een mailtje naar
kinderkerkvlaardingen@goedeherderparochie.nl

We hebben het vandaag gehad over stevig staan. Dit is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als je alleen bent. Soms is het makkelijker om stevig te staan als je samen bent. Kijk maar eens naar het filmpje hieronder.

<https://schooltv.nl/video/bruggen-van-spaghetti-kan-spaghetti-een-baksteen-dragen/#q=spaghetti%20brug>

Het spaghetti sliertje alleen kan niet veel gewicht dragen, maar met een heleboel zijn de sliertjes heel sterk.

Zo kan het bij ons ook zijn. Als het moeilijk is om stevig te staan, kan het goed zijn om anderen om hulp te vragen, want samen sta je steviger!

Nu de uitdaging voor jullie: in het filmpje hebben jullie gezien hoe je met spaghettislierten een brug kunt bouwen.

Ga dit ook maar eens proberen.

Als je geen spaghetti in huis hebt, kun je ook

opgerolde kranten gebruiken. Probeer een brug te bouwen over een 'rivier' van minimaal 35 centimeter. Lukt het om een boek op je brug te leggen? En twee boeken? Drie....?



Heb je iets moois gebouwd? Maak dan een foto en stuur het naar kinderkerkvlaardingenvan@goedeherderparochie.nl

Veel succes en plezier bij het bouwen.