

Welkom bij 't Vaartje, het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.

In dit Vaartje no.29 vindt u weer informatie voor de Willibrord
deelgemeenschap.

Begin maart verscheen het laatste
Vaartje. Bijna alle activiteiten en
vieringen, die daar in stonden konden
niet doorgaan, want plots was daar
half maart de lockdown.



De kerkdeuren staan nu weer open en ook enkele activiteiten
gaan weer van start, maar wel met de nodige maatregelen.
In het midden van dit Vaartje staat het vieringenrooster en hoe u
zich kunt aanmelden om de vieringen te bezoeken.



Geniet van de
mooie
herfstkleuren.

Let op uzelf
en op anderen
en blijf gezond.

Redactieadres 't Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Het volgende Vaartje verschijnt rond 4 december 2020

Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 12 november 2020

Van de Pastoraatsgroep

Beste parochianen,

Hoe gaat met u / jullie?

Wat waren we blij toen de regels enigszins verruimd werden na een periode waarin bijna niets mogelijk was. Direct contact gaat toch boven (video)bellen, appen en/of e-mailen, al zijn dit goede alternatieven tijdens een volledige lockdown.

Ook in onze kerk is sprake van een bijzondere tijd.

Pasen en Pinksteren vieren via een YouTube uitzending, sinds juli reserveren voor het bijwonen van de zondagviering en allerlei protocollen waaraan we ons moeten houden.

We hebben nu een aantal weken ervaring opgedaan en de richtlijnen in onze deelgemeenschap worden goed opgevolgd.

Wij verwelkomen u graag weer op zondag. We missen allemaal zo het sociale contact na de viering. Wat zouden we graag, onder het genot van een kopje koffie/thee, weer eens bijpraten met elkaar.

Zodra het mogelijk is, willen we de mogelijkheid tot ontmoeting verruimen. Gelukkig zien velen om naar anderen, vrijwilligers bellen nu parochianen waar zij anders op visite gaan.

Wanneer we allen de richtlijnen opvolgen, hoeven we niet te vrezen of de medewerkers in de zorg een nieuwe golf aan kunnen.

Zij stonden dag en nacht voor ons klaar en zouden nu tijd moeten krijgen om op adem te komen.

Binnenkort hopen wij u / jullie via de wekelijkse WA mee te kunnen delen hoe Willibrordzondag gevierd kan worden.

Helaas kunnen we dat niet gezamenlijk vieren. Maar de vieringen voor beide kerken worden wel gezamenlijk voorbereid. Aan de commissies die werken aan het samengroeien van beide deelgemeenschappen vragen we om, samen met vertegenwoordigers uit beide gemeenschappen en de pastor, de invulling van de viering ter hand te nemen. Wellicht komt er ook nog een verrassend onderdeel van en voor kinderen.

De viering voor Allerheiligen en Allerzielen zal ook anders zijn dan we zijn gewend. Op zondag 1 november vieren we in beide kerken voor parochianen Allerheiligen en Allerzielen in één viering.

Hoe de viering precies gaat worden is nog niet bekend, maar in ieder geval komt er een moment van gedenken van uw dierbaren.



Op maandag 2 november komt er in beide kerken een viering speciaal voor de nabestaanden van de parochianen die zijn overleden in de periode vanaf oktober 2019.

Deze viering is alleen voor de nabestaanden om hen zoveel mogelijk de kans te geven deze viering te bezoeken en hen niet te moeten afwijzen vanwege het beperkt aantal zitplaatsen.

Na een welverdiende vakantieperiode, gaan in september de werkgroepen weer van start. De werkgroep Geloofsverdieping heeft al een mooi programma voor de komende maanden. Meer hierover leest u / lezen jullie in Kerk aan de Waterweg. En in dit Vaartje op blz.7 en 8. Er is zeker wel iets voor u / jullie bij.

Vanzelfsprekend nemen we bij alle activiteiten de Corona maatregelen in acht, zodat u veilig kunt deelnemen aan de activiteit.

Schroom dus niet om te komen, tenzij u Corona gerelateerde klachten hebt uiteraard.

Wij wensen u / jullie het allerbeste in deze angstige periode.

Heeft u behoefte aan contact met een pastor of vrijwilliger bel of e-mail dan gerust het secretariaat (de contactgegevens vindt u op de achterzijde van dit blad).

Met hartelijke groeten en alle goeds,
Agnes Jansen en Elly Barendregt
Coördinatoren Pastoraatsgroep



Vredesweek 2020 18 - 27 september

In de Vredesweek van 2020 gaat het over omgaan met verschillen. Het gaat over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te kennen.

Vrede verbindt ons met elkaar, zelfs als we niet in grote groepen bij elkaar kunnen komen vanwege het coronavirus.

Vorbij jaren vroegen wij u steeds om de Vredeweek in uw agenda te noteren. Met soms matig, soms redelijk succes.

Bij deze dit jaar weer! We hopen nu met groot succes. Enkele programmapunten om te noteren:

Doe mee
in de
Vredesweek

- Er valt heel veel te zien in de vele grote etalages op het Veerplein in het pand *Vrede & Durf* (V&D)
- er is een mooie expositie te bezoeken van Len Munnik in het museum Vlaardingen
- de *NS wandeling* via een app “Mensenrechten in Vlaardingen” kunt u doen!
- veel te lezen en te bekijken is er in het *AD regio Waterweg* van Marleen Bos en Bojoura Stolz
- er zijn interviewgesprekken van Marianne van Herp via “Vele Vlaardingers Eén Huis” te beluisteren bij *Omroep Vlaardingen*
- verhalen in beeld zijn te volgen op social media zoals facebook van kunsthistorica Willy Attema.

We hebben bij de voorbereiding vanzelfsprekend rekening gehouden met corona-maatregelen en kozen daarom voor activiteiten die persoonlijk of met een kleine groep “op afstand” te volgen zijn. Doe mee rondom het thema:

“Vrede verbindt verschil”



VREDE VERBINDT VERSCHIL

Er is een bijlage in dit Vaartje waarin u het hele programma van Vredesweek 2020 terugvindt en er is een flyer van landelijk PAX. Op diverse plekken ligt het “Vredesmagazine 2020” om mee te nemen, bijv.: op het stadhuis, in kerken en moskeeën, bibliotheken, wereldwinkel, stiltecentrum De Driepas en De Windwijzer.

Meditatie: Zwijgen voor de vrede

*Genoeg van al die oorlogsberichten.
Het is niet meer uit te houden.
We kunnen er toch niets aan veranderen.
De deur dicht, wegstijgen.
Niet meer over praten, ontwijken, afwijzen.
Trek een harnas aan, bescherm jezelf.
Alhoewel: de oorlog, nochtans, verdwijnt niet.*



*En toch: opnieuw durven kijken, niet berusten.
Uitproberen, een nieuw begin maken.
De eigen comfortzone verlaten, toelaten wat je ziet en standhouden.
Je laten ontroeren, luisteren naar verhalen.
Begrijpen en niet begrijpen.
Mensen als je naasten erkennen.
Je laten raken door de pijn en het leed van anderen.
Je steeds meer betrokken voelen.*

*Nog steeds machteloos, maar niet meer wegstijgen.
Je afvragen: wat heeft dat met mij te maken? Verbanden ontdekken.
Je niet door de machteloosheid uit het veld laten slaan.
Zij aan zij naast anderen staan, samen met elkaar volhouden.*

*De schreeuw van drenkelingen in zee, een te vroeg sterven.
Woede, protest. Europa, waar ben je?
De stilte een plek geven, bidden.
De liefde, die aandringt, luisteren naar het zwijgen.
Weten dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.
Onrecht als onrecht durven benoemen.
Vreugde vinden in de met elkaar gedeelde ervaring.
Zichtbaar maken en zichtbaar worden.
Op de bres staan voor vrede!*



Een meditatie door Pirmin Spiegel, algemeen directeur van Misereor Duitsland (op verzoek van movzwo Vlaardingen speciaal vertaald door Guus Prevoo)

Vieringenrooster dg Willibrord 6-9-20 t/m 6-12-20

Versie: 19-8-2020

	Pax Christikerk 11.00 uur, tenzij anders aangegeven	H. Lucaskerk 9.30 uur, tenzij anders aangegeven
Zo. 6 sept	Eucharistieviering, M. Tharsis Deurcollecte La Granja	Woord- en communieviering, parochiaan
Zo. 13 sept	Woord- en communieviering, L. Meijer Deurcollecte PCI par de Goede Herder	Woord- en communieviering, L. Meijer Deurcollecte PCI par de Goede Herder
Zo. 20 sept	Eucharistieviering, H. Egging Themaviering Deurcollecte Vredesweek Pax, Utrecht	Eucharistieviering, Ch. Duynstee Deurcollecte Vredesweek Pax, Utrecht
Zo. 27 sept	Woord- en communieviering, 3D Startviering	Eucharistieviering, H. Egging
Zo. 4 okt	Eucharistieviering, Ch. Duynstee Deurcollecte La Granja	Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Zo. 11 okt	Eucharistieviering, M. Tharsis Deurcollecte Diaconie in eigen stad	Woord- en communieviering, parochiaan Deurcollecte Diaconie in eigen stad
Zo. 18 okt	Woord- en communieviering, 3D Kerkcollecte Wereldmissiedag	Eucharistieviering, M. Tharsis Kerkcollecte Wereldmissiedag
Zo. 25 okt	Eucharistieviering, H. Egging	Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Zo. 1 nov Allerheiligen, Allerzielen	Eucharistieviering, H. Egging Deurcollecte La Granja	Eucharistieviering, H. Egging
Ma. 2 nov Allerzielen avond, tijd nader te bepalen	Allerzielenviering alleen voor nabestaanden, Ch. Duynstee	Allerzielenviering alleen voor nabestaanden, M. Tharsis
Zo. 8 nov	Eucharistieviering, A. Kunnekkadan Patroonsfeest Deurcollecte Willibrordzondag	Eucharistieviering, A. Kunnekkadan Patroonsfeest Deurcollecte Willibrordzondag
Zo. 15 nov	Woord- en communieviering, 3D	Eucharistieviering, H. Egging
Zo. 22 nov Christus Koning	Eucharistieviering, Ch. Duynstee Deurcollecte Nationale Jongeren	Woord- en communieviering, parochiaan Deurcollecte Nationale Jongeren
Zo. 29 nov 1^e zondag van de Advent	Eucharistieviering, M. Tharsis	Eucharistieviering, Ch. Duynstee
Zo. 6 dec 2^e zondag van de Advent	Woord- en communieviering, 3D Deurcollecte?	Eucharistieviering, M. Tharsis

Weer vieren in de kerk



Vanaf zondag 5 juli zijn de H. Lucaskerk (9.30 uur) en Pax Christikerk (11.00 uur) weer open voor vieringen.

Het bijwonen van een viering kan alleen wanneer er vooraf een plaats is gereserveerd en u geen Corona gerelateerde klachten heeft.

Reserveren kan voor beide kerken op de donderdag voor de viering per e-mail van 10.00 - 20.00 uur of telefonisch van 10.00 -15.00 uur.

- Pax Christikerk via e-mail reserveringpax@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 055
- H. Lucaskerk via e-mail reserveringlucas@goedeherderparochie.nl
Telefonisch: 06-272 45 217

Geloofsverdieping

Wat abrupt was afgebroken gaan we voorzichtig weer oppakken.

En dan heb ik het over de activiteiten die door de werkgroep Geloofsverdieping zijn bedacht.

In “Kerk aan de Waterweg” leest u het volledige overzicht tot 1 januari 2021 van activiteiten voor de gehele parochie.

Aan alle activiteiten kunt u deelnemen.

De Vlaardingse activiteiten wil ik extra onder uw aandacht brengen.

Allereerst:

Covid 19 heeft ons nog steeds in de greep.

Alle activiteiten van Geloofsverdieping zullen doorgaan, tenzij er maatregelen afgekondigd worden waardoor we genoodzaakt zijn de activiteit(en) af te gelasten. Ook als het aantal deelnemers te gering is zullen we kort voor de start van de activiteit besluiten of het zinvol is om de activiteit door te laten gaan.

We doen er alles aan om de activiteiten “Corona proef” te laten verlopen. Daarom is er soms een maximum aantal personen genoemd.

Met nadruk wil ik melden dat alle activiteiten toegankelijk zijn voor alle Vlaardingse parochianen, ongeacht in welke Vlaardingse kerk ze zijn.

Zo gaan de maandelijkse *meditatieavonden* weer van start.

Vrijdagavond 11 september in de Pax Christikerk starten we weer.

Gun uzelf een ontspannen afsluiting van de week om volop te kunnen genieten van het weekend.

Wat doet Corona met u en uw geloof? Staat uw wereld op z'n kop, inclusief uw geloof? Of ervaart u juist houvast aan uw geloof in deze lastige tijd?

Er is gelegenheid om hier onder deskundige leiding over te spreken. In Vlaardingen is de avond op **30 september** in de H. Lucaskerk.

Woensdag 14 oktober zal pastor Lidwien Meijer een boeiende avond verzorgen over *het leven van Eddy Hillesum*. Deze avond stond in het vorige seizoen op het programma, maar moest wegens Corona afgelast worden. We hebben de avond opnieuw gepland, echt een aanrader!

Helemaal nieuw in Vlaardingen zijn de *Zinwandelingen*. Elders in het land bestaan ze al, nu gaan we ook in Vlaardingen hiermee starten. Een poosje in stilte wandelen en nadenken over een tekst die je aangereikt wordt en naderhand daarover al wandelend met elkaar in gesprek gaan.

Dinsdagavond 22 september is de eerste avond. We starten bij de Pax Christikerk.

En natuurlijk kunt u op **vrijdagavond 27 november** in de Pax Christikerk weer uw eigen *adventskrans* maken. Laat u niet weerhouden door de gedachte: "dat kan ik niet", er is deskundige begeleiding om u met raad en daad bij te staan. Een gezellige avond aan het begin van de advent. En u gaat met een mooi resultaat naar huis.



Aanmelden voor de activiteiten kan via tel.nr. 06 1070991 of e-mail: koalsie@upcmail.nl

Het programma voor 2021 is al klaar, maar dat komt de volgende keer. We zien u graag bij één of liever nog bij meerdere activiteiten. Is vervoer een probleem? Laat het ons weten, dan zorgen we dat u gehaald en weer naar huis wordt gebracht. Heel graag tot ziens, de werkgroep heeft er weer zin in.

*Elly Barendregt, namens de werkgroep Geloofsverdieping
Jos, Jetske, Anne en Elly.*

CONTACT voor dringende
gevallen zoals ziekenzalving,
uitvaart etc.: Telefoon dienst
Willibrord-deelgemeenschap:
06-29 037 132

Secretariaten:

Pax Christikerk, Reigerlaan 51
3136 JJ Vlaardingen. T 010-474 1790
Open: maandag 13.30 -15.00 uur,
donderdag 10.00 -11.30 uur.

E-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b, 3131 BN Vlaardingen. Tel. 010-470 2679
Open: donderdag 10.00 - 11.30 uur.

E-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl

ING-rekeningen: NL80 INGB 0000 7897 12 t.n.v. Par. de Goede Herder, Pax Christi kerk
NL25 INGB 0000 0902 65 t.n.v. Par. de Goede Herder, H.Lucas kerk

Vieringen: zaterdag en zondag zie rooster midden in dit blad;
In de week: H.Lucaskerk elke dinsdag 14.00 uur rozenkransgebed

Ziekenbezoek, ontvangen H.Communie: **Autodienst** voor vervoer naar de kerk:
H.Lucas: J. Kroeze tel. 435 0747 Pax Christikerk: Secretariaat tel. 474 1790
H.Lucaskerk: J. Kroeze tel. 435 0747

PASTORAAL TEAM:

Ch. Duynstee, pastoor, moderator team
H. Egging, priester, rector basiliek H. Liduina
A. Kunnekkadan, pater SVD
M.Tharsis, pater SVD
L. Wepster, medewerker pastoraal team

Pastoraal spreekuur: M. Tharsis SVD

Pax Christikerk:
maandag 13.30 – 15.00 uur
H. Lucaskerk:
vrijdag 11.30 – 12.30 uur
Afspraak huisbezoek: tel. 06 29037132

PASTORAATSGROEP WILLIBRORD:

H. Egging (contactpastor)
M. Tharsis (contactpastor)
Elly Barendregt (duo-coördinator
en catechese)
Agnes Jansen (duo-coördinator)
Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)
Jan Barendregt (liturgie en contact scholen
Pax Christi)

Ted van der Geest (diaconie)
Gezina van Bohemen (liturgie H. Lucas)
Anne van der Horst (alg. zaken)
Harry Veugelers (alg. zaken)
Berthe de Leede (alg. zaken)
Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)



