

**PAROCHIE DE GOEDE HERDER**

## *Licht in de duisternis*

**Gebedsdienst op zondag 31 januari 2021**

**in de Pax Christikerk**

**Voorganger pastor Henri Egging met medewerking van  
Zanggroep Impuls**



### **Voorwoord**

*Nu wij in onze kerken voorlopig geen publieke vieringen kunnen houden vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid.*

*Daarom worden er besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, in samenwerking met de verschillende deelgemeenschappen. Naast eucharistievieringen worden er ook gebedsdiensten uitgezonden Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de website van de parochie of van uw deel-gemeenschap.*

*Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en gebeden bent.*

*Alle goeds, pastoraal team*

# *Licht in de duisternis*

**Gebedsdienst op zondag 31 januari 2021 in de Pax Christikerk  
met medewerking van Zanggroep Impuls  
en voorganger pastor Henri Egging**

**Instrumentale muziek** (*Karlijn Geurts en Suzanne Nels*)

**Woord van welkom, inleiding op het thema** (*Henri Egging*)

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Genade, vrede en licht van God, onze Vader  
en van onze Heer Jezus Christus moge met ons zijn.

Wij leven in een donkere tijd.  
De corona-crisis duurt maar voort.  
Wij hebben zo langzamerhand wel genoeg  
van alle beperkende maatregelen.  
Maar de dreiging van het virus komt ook dichterbij,  
en maakt ons bevreesd.  
Nog steeds weten wij niet hoe lang het duren zal.  
Dat maakt ons machteloos.  
En we zien om ons heen mensen  
die het niet meer volhouden.  
Irritaties liggen aan de oppervlakte.  
Lontjes worden korter.  
Als we al niet zelf getroffen zijn door het virus,  
of anders wel iemand die ons dierbaar is.  
Hoe vinden wij licht in deze duisternis?  
Kunnen wij niet toch nieuw licht zien dagen?  
Wij horen in deze viering over een blinde,  
die meer ziet dan de ziende mensen om hem heen.  
Wij zien een jongen die durft te dromen,  
en die droom geeft hem vleugels.  
En wij luisteren naar een wijsheid over licht,  
dat woont in onze ziel.  
Wij gaan op zoek naar licht in het duister van deze tijd.

## Lied: Hope of deliverance

<p>I will always be hoping, hoping. You will always be holding, Holding my heart in your hand. I will understand.</p> <p>I will understand, some day, one day. You will understand always Always from now until then.</p> <p>When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us.</p> <p>Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance, from the darkness that surrounds us.</p> <p>And I wouldn't mind, knowing, knowing. That you would't mind going Going along with my plan.</p> <p>When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us.</p> <p>Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance,</p>	<p>Ik zal altijd blijven hopen, hopen dat jij mijn hand in jouw hart zal sluiten. Dat begrijp ik.</p> <p>Eens Altijd Vanaf nu zal jij het begrijpen</p> <p>Ik weet niet wanneer het goed zal zijn. Ik weet niet hoe het zal zijn. We leven in hoop op verlossing van de duisternis die ons omringt</p> <p>Hoop op verlossing, hoop op verlossing Hoop op verlossing van de duisternis die ons omringt</p> <p>En ik zou er niets om geven als ik wist dat jij er niets om zou geven om te gaan, op mijn plannen in te gaan</p> <p>Ik weet niet wanneer het goed zal zijn. Ik weet niet hoe het zal zijn. We leven in hoop op verlossing van de duisternis die ons omringt</p> <p>Hoop op verlossing, hoop op verlossing Hoop op verlossing</p>
--	---

from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance . . . . .	van de duisternis die ons omringt Hoop op verlossing . . . . .
--	--

**Gebed** (*Henri Egging*)

Barmhartige God,  
wanneer onze dagen donker worden|  
en wij niet weten hoe lang dat nog duurt,  
houd dan uw oog op ons gericht.  
Wees ons nabij met uw licht  
en laat ons zien met nieuwe ogen  
opdat wij weer toekomst zien.  
Geef ons nieuwe hoop, opdat wij  
niet alleen laten wie eenzaam is  
en steunen wie kwetsbaar is.  
In navolging van Jezus Christus,  
uw Zoon en onze Heer. Amen.

**Inleiding op de eerste tekst** (*Henri Egging*)

Hoe kunnen wij licht zien in deze donkere tijd?  
Wij horen zo meteen het verhaal van een blinde  
die ons de weg wijst naar het licht.  
Hoe kan dat nou, een blinde die ziet?  
De mensen rondom die blinde man, Bartimeus,  
denken dat ze het wel kunnen zien.  
Zij denken te weten hoe het zit.  
Die blinde bedelaar moet zijn mond maar houden  
als Jezus voorbij komt.  
Maar Bartimeus heeft iets gezien,  
zo blind als hij is,  
wat de omstanders niet gezien hebben.  
Hij heeft aangevoeld dat Jezus  
niet voorbij komt als een machtige koning,  
maar als iemand die met mensen begaan is.

En hij durft om te roepen.  
Hij doet iets waar de meeste mensen tegen op zien:  
hij vraagt hulp; hij vraagt mededogen.  
Hij laat zich niet weerhouden om te roepen.  
En hij wordt gehoord!  
Zo komt de blinde man aan de kant van de weg,  
opeens in het midden te staan, op een eervolle plaats.  
Terwijl die andere, ziende, mensen het niet zagen,  
durfde deze blinde man te vertrouwen.  
Hij spreekt Jezus aan met een koosnaam:  
‘rabboeni’, meestertje, leraartje.  
Terwijl al die anderen nog in het duister zaten,  
had hij het licht al gezien.

**Eerste tekst: lezing uit het Marcusevangelie (10:46-52)**

*(Monica van Dongen)*

Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’

De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.’

**Lied: You raise me up**

When I am down and, oh my soul, so weary. When troubles come and my heart burdened be. Then I am still	Als ik verdrietig ben en mijn ziel is vermoeid Als de problemen die komen en mijn hart vervullen Dan zit ik nog steeds
--	--

<p>and wait here in the silence. Until you come and sit a while with me.</p> <p><i><u>Refrein:</u></i> <i>You raise me up, so I can stand on mountains.</i> <i>You raise me up, to walk on stormy seas.</i> <i>I am strong, when I am on your shoulders.</i> <i>You raise me up, to more than I can be.</i></p> <p>There is no life, no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come, and I am filled with wonder. Sometimes I think I glimpse eternity.</p> <p><i><u>Refrein</u> (2x)</i></p>	<p>te wachten in de stilte Tot jij komt en een tijdje bij me komt zitten</p> <p><i><u>Refrein:</u></i> <i>Je geeft me kracht, zodat ik bergen kan beklimmen</i> <i>Jij tilt me op, zodat ik over stormachtige zeeën kan lopen</i> <i>Ik ben sterk als ik op je schouders zit</i> <i>Jij geeft me kracht, zodat meer dan ik kan dan ik dacht.</i></p> <p>Er bestaat geen leven zonder zijn honger Elk rusteloos hart klopt zo onvolmaakt Maar wanneer je komt en ik vervuld ben met twijfel, Denk ik soms dat ik de eeuwigheid zie.</p> <p><i><u>Refrein</u> (2x)</i></p>
--	--

### **Inleiding op tweede ‘tekst’ (filmpje) (Henri Egging)**

Grijs is de pap die de mensen eten.  
En ze worden er papperig dik van.  
Passief zijn ze ook, zonder uitzicht.  
Het is nu eenmaal zoals het is.  
Een volgende klodder pap: ‘Eet je bord leeg!’  
Maar een jongen doet niet meer mee.  
Hij gaat naar buiten, durft te verkennen.  
En hij ziet nieuwe dingen:  
geen dikke lijven, maar ranke vogels,  
die vliegen, los van de grond.

Hij durft te dromen... dat hij ook kan vliegen.  
Maar de vleugels kunnen zijn zware lijf niet dragen.  
Hij valt. En hij wordt uitgelachen.  
Terug in de grauwe, zware sleur.  
Maar stilletjes blijft hij dromen.  
Dan ziet hij iets nieuws: vruchten!  
Die zijn niet grijs, maar kleurig.  
en je kunt ze ook eten.  
Ze voeden je, maar je wordt  
er niet dik en zwaar van.  
Na een tijdje is die jongen, Eatkarus,  
een stuk lichter geworden.  
Hij doet weer vleugels om.  
En of hij echt kan vliegen,  
dat maakt niet uit...  
Want hij durft te dromen.  
Hij ziet weer licht!

### **Afspelen van het filmpje: 'Eatkarus'**



## **Lied: Eindeloos Goed**

Eindeloos goed heel dichtbij  
Een veilig huis, een haven voor mij  
Wie vraagt die krijgt, wie klopt doe je open.  
Hoe dan ook jij zal er zijn

*Refrein: En al wat je vraagt, een plaats in ons hart  
En een pas in het spoor van die Ene*

Eindeloos goed, altijd trouw  
Is God een vriend, voor mij en voor jou  
Wie vlucht, verdwaalt wordt weer gevonden  
En als een koningskind onthaald.

*Refrein*

Vol van liefde, vol van moed  
Gaf hij zijn leven, eindeloos goed  
Hij droeg zijn kruis, voor jou en voor mij  
Brengt mensen aan de dood voorbij.

*Refrein*

## **Inleiding op de derde tekst (Henri Egging)**

Hoe zien wij licht in het donker?  
Dat is ook onze vraag, juist in deze tijd.  
Wij zoeken naar wat licht kan geven:  
de zon, de maan, het vuur, een lamp.

Maar wat geeft echt licht?  
Wat wijst ons een uitweg uit het duister  
Een zwaardere lock down?  
Een snelle vaccinatie?  
Ja, dat kan een uitweg wijzen.

Maar het licht, dat zit diep van binnen.  
Dat is in onze ziel.  
Het licht is: wanneer wij durven vragen.  
Als wij kunnen vertrouwen, dan is er licht.  
Als wij mee-leven, mee-lijden met een ander...  
Dan is er licht. Licht in onze ziel.



### **Derde tekst: Het licht van de mens** (*Tiny Kennepohl*)

De koning vroeg aan de wijze Yajnavalkya: ‘Wat is het licht van de mens?’ Hij antwoordde: ‘De zon! Want alleen dankzij de zon kan de mens zich voortbewegen, arbeiden en terugkeren van zijn werk.’

‘Maar als de zon is ondergegaan, wat is dan het licht van de mens?’ vroeg de koning. ‘Dan is het de maan’, antwoordde de wijze man. ‘Want ook met de maan als gids kan de mens van de ene plaats naar de andere gaan en zijn werk doen.’

‘En wat als de maan ook onder is gegaan, wat is dan het licht van de mens?’ vroeg de koning. ‘Het vuur is dan zijn licht, want ook daarbij kan hij zijn arbeid verrichten.’

‘Maar als nu de zon onder is, en de maan ook, en het vuur is uitgegaan, wat is dan het licht van de mens?’ Nu antwoordde Yajnavalkya: ‘Dan is de ziel het licht van de mens. Want met zijn ziel als leidsman beweegt de mens zich voort, gaat hij aan de arbeid en keert hij weer terug.’

*(Wijsheid uit het Hindoeïsme)*

### **Voorbede** (*Antoinette van Rutten*)

God van leven,  
in het vertrouwen dat U naar ons luistert  
bidden we:

voor mensen langs de kant van de weg  
die in de ogen van de voorbijgangers  
niets of niemand zijn, illegaal of ongewenst;  
dat zij gezien worden.

voor mensen die blind zijn of slechtziende,  
en steeds het gevaar lopen te struikelen  
door en over de onachtzaamheid van anderen;  
dat zij gezien worden.

voor mensen die op zoek zijn naar hulp  
en geen gehoor dreigen te vinden voor hun geroep;  
dat zij de moed en de hoop niet verliezen,  
dat zij gezien worden.

voor onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse;  
dat zij ruimte mag bieden om te leren kijken  
met de ogen van liefde en vertrouwen;  
dat we gaan zien.

voor onszelf  
dat we voelen dat we er niet alleen voor staan  
Dat we op momenten waar alles onmogelijk en uitzichtloos lijkt,  
toch weer mogelijkheden gaan zien.

**Onze Vader** (*gebeden door kinderen van Okido*)

**Lied: Toen Hij de blinde man genas** (30)

Toen Hij de blinde man genas, zijn duister had verdreven.  
De man die doof geboren was het spreken had gegeven.  
Toen riep Hij al die 't zagen toe: "Ga heen en doe zoals ik doe.  
Dan zal de wereld leven".

Sluit niet de ogen voor de pijn die mensen moeten lijden.  
Zie om naar wie gevangen zijn, die voor hun vrijheid strijden.  
Doe recht en kies in stad en land voor geven met een gulle hand.  
Dan sta ik aan jou zijde.

Spreek vrij de woorden die ik sprak, al zal men ze verachten.  
Stel alle leugens aan de kaak die vals geluk verschaffen.  
En wijk niet voor het grijs geweld van kleine dromen en groot geld.  
Weerspreek de kwade machten.

Dan zal in tijd en eeuwigheid het wonder zich herhalen.  
Het hoogste woord en 't grootst gelijk zwijgt dan in alle talen.  
Kom ik de kleine mens te hulp; de bange mens treedt uit zijn schulp,  
de doden uit hun graven.

**Slottekst: Even alles anders...** (*Lia van Wijk*)

Even geen handdruk,  
maar een voetdruk,  
even geen knuffel,  
even geen zoen,  
maar 'werken met de ellebogen'.

Even allemaal experts in handhygiëne,  
even op afstand,  
liefst zelfs één meter  
of verder, zo nodig...

De wereld draait door,  
maar toch lijkt alles even anders.  
Gevoelens van eenzaamheid en angst,  
ze overspoelen velen...

En toch... laten we er samen in geloven,  
dat het uiteindelijk...  
de liefdevolle afstand zal zijn,  
maar ook de blijvende verbondenheid,  
die nu even 'anders' (en op afstand) is,  
die ons de hoop zullen geven,  
om erin in te geloven,  
dat we binnenkort,  
weer *hand in hand*,  
het leven zullen vieren...

*Elien Rogiers*

**Slotwoord en zegen** (*Henri Egging*)

Wij leven in een donkere tijd,  
dat valt niet te ontkennen.  
Dat kan ons somber maken.  
Wij kunnen ook discussiëren over hoe het moet:  
hoe wij de corona-crisis moeten aanpakken;  
en de sociale onrust te lijf kunnen gaan.

Maar het kan ook anders:  
een blinde kan het zien.  
Durf weer vertrouwen  
op het meeleven van anderen  
en op God, die met ons begaan is.

Durf te dromen!  
Want dromen geven vleugels  
en maken het zware, grauwe leven  
licht en kleurrijk.

Ja, het is donker in deze tijd,  
maar er woont licht in onze ziel:  
het licht van Gods liefde;  
het licht van ons mee-leven met elkaar.

Vragen wij daartoe om Gods zegen...

Zegen met Uw licht  
onze ogen, opdat zij  
opengaan en het goede  
zien in elke mens.

Zegen met Uw licht  
onze monden, opdat  
wij woorden spreken  
die goed doen  
en vrede brengen.

Zegen met Uw licht  
onze handen, opdat  
wij ze uitstrekken  
naar de mens  
die naar ons toekomt.

Zegen met Uw licht  
onze voeten, opdat  
wij wegen van gerechtigheid  
en van zorg om mensen gaan

Zegen ons met uw Licht, God:  
Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

**Lied: Al wat ik wil doen (14)**

Al wat ik wil doen, is lopen over water  
over elke zee en oceaan.

Maar stap ik van het land, en raakt mijn voet de golven,  
durf ik nooit de stap verder te gaan.

***Stap ik van het land, en raakt mijn voet de golven,  
durf ik nooit de stap verder te gaan. (2x)***

Al wat ik wil doen, is blinden laten kijken,  
doven laten horen naar een woord.

Maar wat ik ook probeer, nooit gebeurt het wonder  
dat een blinde ziet, een dove hoort.

***Wat ik ook probeer, nooit gebeurt het wonder  
dat een blinde ziet, een dove hoort. (2x)***

Al wat ik wil doen, daadwerkelijk geloven,  
dat door mij een wonder waarheid wordt.

Maar zonder grof geweld, kan ik geen muur doorbreken,  
ik kom nog handenvol geloof te kort.

***Zonder grof geweld, kan ik geen muren breken,  
ik kom nog handenvol geloof te kort. (2x)***

Al wat ik wil doen, is blindelings vertrouwen  
dat vandaag de wereld beter wordt.

Maar span ik mij niet in, blijft alles onveranderd.  
Kom ik echt handenvol geloof te kort.

***Span ik mij niet in, blijft alles onveranderd,  
kom ik echt handenvol geloof te kort. (2x)***

***Wilt u reageren op deze viering?***

***Stuur dan een bericht naar zanggroep Impuls:***

***[zanggroep-impuls@planet.nl](mailto:zanggroep-impuls@planet.nl)***



Het gaat er niet om de  
**duisternis** kwijt te raken...

Het gaat er om het  
**licht** binnen te laten

## **Gebed in deze onzekere tijd**

God van alle leven,  
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.  
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.  
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,  
Door zijn goedheid en verzoening  
heeft Hij nieuwe toekomst geopend  
voor mensen die verloren waren.

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,  
in deze dagen van onrust en onzekerheid.  
Geef ons kalmte, wijsheid en moed  
om te onderscheiden wat we kunnen doen  
om anderen tot steun te zijn  
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen  
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,  
en houd in ons het geloof levend  
dat Gij alles ten goede leidt.  
Door Christus, onze Heer.

## **Steun de parochie met uw gift**

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.

Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.