

In Memoriam Pater E.J.M. Clarenbeek, o.s.a.

Op 23 april 1939 wordt Edward Clarenbeek geboren te Haarlem. Op 1 september 1958 treedt hij in in de Orde van de Augustijnen. Op 14 maart 1964 wordt hij priester gewijd. Per 1 september van dat jaar wordt hij benoemd als leraar godsdienst aan Scholengemeenschap Spieringshoek te Schiedam. De school was toen een van de scholen die bestuurd werden door de Augustijnen.

Tegelijkertijd gaat Edward in zijn vrije tijd wiskunde studeren. Vanaf 1 augustus 1969 geeft hij wiskunde. Hij haalt de benodigde akten en in 1972 is hij eerstegraads bevoegd docent wiskunde. Ruim dertig jaar doceert hij op een uitstekende manier dit vak. In bijna die hele periode is hij leider van de sectie wiskunde en bewaakt nauwgezet het niveau van het vak zowel bij leerlingen als bij collega's. Hij volgt de ontwikkelingen van het vak op de voet.

Zijn activiteiten blijven niet beperkt tot het vak wiskunde: jarenlang is hij ook de maker van het lesrooster van de school. Samen met een collega maakt hij Nederlands beste rooster: 'uit de kluisters van de clusters'. Op verzoek van de rector van de school, Pater J. Uijterwaal, organiseert Edward de boekenbeurs op school en beheert die jarenlang. Hij is een van de eersten die een computer aanschafft en laat een programma maken voor de boekenbeurs en schaft software aan voor het rooster. Edward is een man die met de tijd meegaat.

En als het lesrooster klaar is en de leerlingen de boeken opgehaald hebben, kan het nieuwe schooljaar beginnen met een openingsviering, waarin Edward voorgaat in de Eucharistieviering. Wanneer collega's of leerlingen komen te overlijden, gaat hij voor in gedachtenisvieringen. Er zijn oud-leerlingen die Edward vragen voor een huwelijksinzegening en/of voor de doop van hun kinderen. Jarenlang heeft hij vriendschappelijke contacten met oud-leerlingen.

Vanaf 1972 is Edward ook schooldecaan. In die functie begeleidt hij de leerlingen in het kiezen van een vakkenpakket en van een geschikte vervolgopleiding. Hij doet dat met een geweldige inzet en in de wetenschap, dat – ik citeer hierbij Edward zelf – 'je leerlingen niet moet behandelen in tienden van punten, maar als hele mensen'. De decanenkamer is – behalve een plek voor informatie over studiekeuzen – een waar toevluchtsoord voor leerlingen die het moeilijk hebben of gewoon behoefte hebben aan een gesprek. Zo'n gesprek gaat vóór op het volgen van de les, want voor Edward staat de leerling op de eerste plaats. Keuzebegeleiding wordt als vak in het lesrooster opgenomen. Jaarlijks organiseert hij een beroepenvoorlichtingsavond en via zijn lidmaatschap van de Rotary Club Schiedam brengt hij de leerlingen in contact met beroepsbeoefenaars. Nog steeds organiseren de drie Schiedamse middelbare scholen deze beroepenvoorlichtingsavond, die Edward heeft opgezet.

Tenslotte is Edward ook nog actief voor zijn orde. Op verzoek van de Provinciaal van de Nederlandse provincie van de orde Augustijnen neemt hij in 1990 de functie van econoom van de orde op zich.

Tijdens zijn schoolcarrière wordt er aandacht besteed aan drie jubilea: zijn zilveren priesterfeest, zijn 25-jarig jubileum als docent aan Spieringshoek en zijn 40-jarig jubileum als Augustijn. Edward heeft op een bijzondere manier gestalte gegeven aan zijn priesterschap en docentschap. Daarmee heeft hij ook een wezenlijke bijdrage geleverd aan de identiteit van de school. Die identiteit komt o.a. tot uiting in jaarthema's en activiteiten daaromheen, bijvoorbeeld in de Veertigdagentijd. Enthousiast doet Edward mee aan de projecten waarbij de Augustijnen betrokken zijn: Radio Yunga's en Cochabamba.

Buiten de school is Edward actief als assistent in de parochie. Wanneer hij voorgaat en ondergetekende als organist optreedt, is zijn opmerking steevast: 'de inbreng van Spieringshoek is weer duidelijk!' De laatste jaren is hij ook bij de vieringen in de kapel van de Meerpaal een vast steunpunt geweest.

Edward heeft een enorme inzet gehad voor de school en daarbuiten. Hij was trouw aan zijn roeping en zijn werk. En dat deed hij in alle bescheidenheid. Moge Edward rusten in de Vrede van de Heer.

Henk Schoenmakers.