

PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Kruisweg *met Liduina*

in de Veertigdagentijd

in de basiliek van St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans



Voorganger: pastor Henri Egging

Orgel en zang: Bas van Houte

Voorwoord

Nu wij in onze kerken voorlopig geen mensen kunnen ontvangen vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid.

Daarom worden er nu vaker besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen. Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en gebeden bent.

Alle goeds, pastoraal team

Kruisweg *met Liduina*

2 coupletten Stabat Mater (Nederlands)

*Naast het kruis, met schreiend' ogen
stond de moeder, diep bewogen
daar haar Zoon te sterven hing,*

*O hoe groot was hare smarte,
toen haar door het moederharte,
't scherpe zwaard der droefheid ging.*

Kruisteken en begroeting

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. *Amen.*
Genade zij u en vrede van God onze Vader en Christus onze Heer.
En met uw geest.

Wij volgen onze Heer Jezus Christus op zijn weg met het kruis. Daarmee zijn wij in goed gezelschap. Ook de heilige Liduina van Schiedam mediteerde over het lijden van Christus. Verbonden met zijn lijdensweg, kon zij haar eigen lijden aanvaarden en zin geven. Zij leefde, jarenlang aan bed gekluisterd, in verbondenheid met Christus. Door deze levenswijze kon zij bidden voor de noden van andere mensen, gaf zij goede raad aan mensen in problemen, en deelde zij van wat zij had: haar beursje raakte nooit leeg...

Openingsgebed

Heer Jezus Christus, wij gaan U op uw lijdensweg vergezellen.
U bent die weg gegaan om boete te doen
voor wat wij verkeerd gedaan hebben,
opdat uw hemelse Vader ons barmhartig zou zijn.
Leer ons inzien wat kwaad is in Gods ogen,
opdat U uw lijdensweg niet vergeefs bent gegaan.
Amen.

Heilige Liduina, die in uw zieke lichaam op mystieke wijze heeft mee-geleden met het lijden van Jezus, vraag voor ons dat wij de ware betekenis van Jezus' lijden mogen beseffen, en naar dit besef ons leven inrichten. Amen.

Couplet Stabat Mater

*O, hoe droef, hoe vol van rouwe,
was die zegenrijkste vrouwe,
moeder van Gods een'gen Zoon.*

EERSTE STATIE: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, hard was het doodvonnis,
dat door Pilatus tegen U werd uitgesproken.
Het was eigenlijk een doodvonnis
dat tegen ons, mensen, uitgesproken had moeten worden.
Want U heeft, terwijl U onschuldig was,
onze schuld op zich genomen.
Uw veroordeling, Jezus,
is onze vrijspraak bij de hemelse Vader geweest.
Amen.

Heilige Liduina, vraag voor ons de genade
alles wat kwaad is te verafschuwen.
Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

*Ach, hoe streed zij, ach, hoe kreet zij,
en wat folteringen leed zij,
bij 't aanschouwen van dien hoon.*

TWEEDE STATIE: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, het kruis dat op uw schouders geworpen werd,
was ruw en zwaar.

En nog groter was uw vernedering,
want de kruisdood was de dood van de slaven.

Toch was het goed, want ook wij zijn slaven geworden,
als wij verkeerd doen en blind onze hartstochten najagen.

U hebt, Jezus, het kruis op U genomen om te boeten voor onze zonden.

Laat die boete voor ons niet vergeefs zijn.

Amen.

Heilige Liduina, bereidwillige kruisdraagster,
breng ons bij elke bekoring het beeld voor ogen van Jezus,
die voor ons het kruis wil opnemen.

Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

*Wie, die hier niet schreien zoude,
die het grievend leed aanschouwde,
dat Maria's ziel verscheurt?*

DERDE STATIE: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, U bezwijkt onder de last van het kruis.

Dat wil zeggen: onder de last van al het kwaad, van heel de mensheid.

Zelfs voor de God-Mens is die last te zwaar.

En wij zondigen er maar op los, terwijl we er niet bijilstaan dat elke zonde - het kleine en het grotere kwaad - door Jezus geboet werd.

Telkens als wij verkeerd doen, werpen wij U, Jezus, ter aarde.

Doe ons dat beseffen, Jezus, telkens als onze hartstochten ons verblinden.

Wij vragen het U door de voorspraak van de Heilige Liduina. Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

Wie kan, zonder mee te wenen,

Christus' moeder horen stenen,

daar zij met haar zoon hier treurt?

VIERDE STATIE: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, op uw lijdensweg
ontmoette U uw moeder Maria.

Welke troost heeft deze ontmoeting U, Jezus, gegeven?!

Op dat moment zag U reeds, welke vruchten
uw onmenselijk lijden zou dragen. Amen.

O Maria, ook onze moeder, laat ons mee-lijden
met wat u op dat ogenblik verduurd hebt,
opdat wij al het kwaad verafschuwen. Amen.

Heilige Liduina, grote dienaress van Maria, help ons,
opdat wij het moederhart van Maria nooit weer bedroeven. Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Wees gegroet...

Couplet Stabat Mater

*Voor de zonden van de zijnen,
zag zij Jezus zo in pijnen,
en in wrede geselstraf.*

VIJFDE STATIE: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, toen het dragen van het kruis
U te zwaar werd, hebben de soldaten
Simon van Cyrene gedwongen het kruis te dragen.
Wij mensen willen geen lasten dragen of boete doen.
Maar Simon zal toch ervaren hebben
dat hij een verlossend kruis droeg.
Leg ook op onze schouders een kruis,
opdat wij uw verlossing ervaren. Amen.

Heilige Liduina, door het lijden geheiligd,
maak ons tot blijmoedige dragers van het kruis. Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

*Zij zag haren Zoon zo lijden,
heel alleen den doodskamp strijden,
tot Hij zijnen geest hergaf.*

ZESDE STATIE: Veronica droogt het gelaat van Jezus af

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, uw hart stond
aan weerzinwekkende beledigingen bloot,
en het leek wel of er niemand was die U troostte.
Maar Veronica had medelijden met U,
zij reinigde uw geschonden gelaat.
En uit dank hebt U, Jezus,
uw gelaatsafdruk in de doek achtergelaten.
Laat ook ons ieder mens troosten die moet lijden,
opdat ons hart gelijkvormig wordt aan het Uwe. Amen.

Heilige Liduina, die Jezus' wonden droeg, vraag Jezus
dat Hij zijn beeltenis ook in mijn ziel wil drukken. Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

*Geef, o Moeder, bron van liefde,
dat ik voele, wat u griefde,
dat ik met U medeklaag.*

ZEVENDE STATIE: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, voor de tweede keer
bezweek U onder de last van het kruis.

En wat is uw kruis anders dan: dat U boete doet
voor de lange keten van onze fouten en tekortkomingen?

Hoe moeilijk valt het ons om onze hartstochten te weerstaan?

Help mij, Jezus, om staande te blijven

en de verleidingen van het kwaad te weerstaan. Amen.

Heilige Liduina, sterke vrouw, wees onze steun
wanneer wij wankelen op onze levensweg. Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

2 Coupletten Stabat Mater

*Dat mij 't hart ontgloei van binnen,
in mijn God en Heer te minnen,
dat ik Hem alleen behaag.*

*Heil'ge Moeder, wil mij horen,
met de wonden mij doorboren,
die Hij aan het kruishout leed.*

ACHTSTE STATIE: Jezus troost de wenende vrouwen

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

Heer Jezus Christus, bij de stadspoort
wachtten de vrome vrouwen van Jeruzalem U op,
om U haar medelijden te betuigen.
Zij weenden over U, omdat U miskend werd.
Ik wil mij bij deze vrouwen voegen,
en huilen om het lot dat U ondergaat
vanwege onze fouten.
Amen.

Heilige Liduina, die vol medelijden was met Jezus,
laat mij in uw gevoelens van meeleven delen.
Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

*Ach, dat ik de pijn gevoelde,
die uw lieven Zoon doorwoelde,
toen Hij stervend voor mij streed.*

NEGENDE STATIE: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, voor U de Calvarieberg besteeg,
hebben uw krachten het nog eenmaal begeven.
U bent neergevallen op de aarde.
En de beulen hebben U geslagen,
aangevuurd als een vermoeid dier.
Zij hadden geen medelijden met U;
U had medelijden met ons, als geen ander.
Amen.

Heilige Liduina, laat ons met Jezus de Calvarieberg bestijgen
en boete doen voor onze zonden en voor die van anderen.
Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

*Laat mij al mijn levensdagen,
over Jezus' lijden klagen,
delen in Zijn bitt're smart.*

TIENDE STATIE: Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, niets werd U bespaard.
De beulen rukten de kleren van uw lichaam
en reten de wonden open.
U bezat niets meer, in volkomen onthechting.
Help ons, Jezus, om los te laten
wat ons aan de aarde bindt. Amen.

Heilige Liduina, die aan bed gekluisterd
een onthecht leven leidde,
Leer ons los te komen van alles
wat niet van God is. Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

*Met U onder 't kruis te wenen,
met uw rouwe mij te verenen,
dat verlangt mijn zuchtend hart.*

ELFDE STATIE: Jezus wordt aan het kruis genageld

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, U bent aan het kruis geslagen.
Toen het kruis werd opgericht,
toonde U zich de Bemiddelaar tussen God en de mensen.
Aan het kruis voelde U zich zelf van God verlaten.
Laat ons uw lijden niet vergeten. Amen.

Heilige Liduina, leid ons naar de voet van het kruis
opdat wij beseffen dat Jezus
ons door zijn lijden verlost heeft. Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.

God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

*Maagd der maagden! nooit volprezen,
wil voor mij niet bitter wezen,
laat mij treuren aan uw zij.*

TWAALFDE STATIE: Jezus sterft aan het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, toen U had gezegd 'het is volbracht'
heeft U uw hoofd gebogen en bent U gestorven.
Door uw lijden en sterven
heeft U de hemel voor ons geopend.
Wij danken U, Jezus, voor dit liefdesoffer.
En wij bidden U; laat ons altijd beseffen
wat U voor ons gedaan heeft.
Amen.

Heilige Liduina, bid voor ons,
dat wij door een onberispelijk leven
onze dank aan Jezus kunnen betuigen.
Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

Couplet Stabat Mater

*Maak dat ik in 't hart mag dragen,
Christus' dood en kroon en slagen,
laat mij sterven zoals Hij.*

DETIENDE STATIE: Jezus wordt van het kruis afgenomen

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.
Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, uw ontzielde lichaam
werd van het kruis afgenomen
en in de armen van Maria gelegd.
De smart sneed door Maria's hart,
maar zij vond troost in de liefde
die stroomde uit uw zijde.
Amen.

Lieve moeder Maria, u heeft als eerste mogen delen
in de verlossing van uw Zoon Jezus.
Maak ons deelachtig aan zijn liefde.
Amen.

Heilige Liduina, wees onze bemiddelares bij Maria,
de moeder van de Heer,
maar ook uw en onze moeder.
Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Wees gegroet...

Couplet Stabat Mater

*Laat mij in Zijn kruis verslonden,
laat Zijn wonden mij doorwonden,
om de liefde van uw Zoon.*

VEERTIENDE STATIE: Jezus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Heer Jezus Christus, uw lichaam
werd aan het graf toevertrouwd,
om daar te rusten tot aan de verrijzenis.
Door uw dood hebt U onze dood overwonnen
en heeft U voor ons de weg naar het eeuwig leven geopend.
Laat ons eens, verzoend met de Vader,
voor eeuwig met U samen zijn. Amen.

Heilige Liduina, ontvang ons na dit leven
aan de poorten van de hemel,
waar u nu reeds bent. Amen.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
God, wees ons, zondaars, genadig.

Onze Vader...

3 Coupletten Stabat Mater

*Moge mij uw bee verschaffen,
dat de vlammen mij niet straffen,
in het oordeel voor Gods troon.*

*Christus, slaat het uur van scheiden,
moog' uw moeder mij dan leiden,
tot de palm en zegeprijs.*

*Als mijn lichaam eens zal sterven,
doe mijn ziel de glorie erven,
van het hemels paradijs.
Amen.*

Slotgebed

Heer Jezus Christus, wij hebben U
enkele ogenblikken op uw lijdensweg gevolgd.
Ons hart is vervuld van gevoelens van medelijden, dankbaarheid en liefde.
U hebt geleden om onze zonden uit te boeten.
Sterk in ons het voornemen om het goede te doen,
en ver te blijven van al wat verkeerd is.
Laat het niet bij goede voornemens blijven,
maar help ons, Jezus, in de drukte van het volle leven
te tonen dat onze liefde echt is.
Amen.

Heilige Liduina, ondersteun ons, om de lessen van deze kruisweg
in het dagelijks leven toe te passen.
Amen.

Bewieroking van de Kruisreliëk

Zegening met de Kruisreliëk

Gebed bij de beproeving door het corona-virus

*God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.*

*Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.*

*Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,*

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

*Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.*

*Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.*

*Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.*

*Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.*

Door Christus onze Heer. Amen.

Steun de parochie met uw gift

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.

Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.