

PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Ik zal er zijn

**Viering van Woord en Gebed op zondag 28 februari 2021
in de Petrus en Pauluskerk**

Voorganger: pastor Avin Kunnekkadan, SVD

Muzikale begeleiding: Jan Michel Koekebakker

Zang: Janny en Peter Bergmans



Voorwoord

Nu wij in onze kerken voorlopig geen publieke vieringen kunnen houden vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid.

Daarom worden er besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, in samenwerking met de verschillende deelgemeenschappen. Naast eucharistievieringen worden er ook gebedsdiensten uitgezonden Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en gebeden bent.

Alle goeds, pastoraal team

Openingslied: Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst
hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom als je moe bent van je vlucht
hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Begroeting en Woord van welkom

In de Evangelielezing gaan drie apostelen met Jezus mee naar het onbekende. Op een berg aangekomen hebben zij een bijzondere ervaring, een ervaring die de leerlingen nooit meer zullen vergeten. Ze volgen Jezus al enige tijd terwijl Hij rondtrekt door het land, ze luisteren naar zijn verhalen over God en zien wat Hij betekent voor mensen. En de vraag naar zijn identiteit wordt steeds vaker gesteld. Wie is Hij? Een begenadigd spreker, een wijze leraar? Petrus zei al

eerder vol overtuiging: U bent de Messias. Maar pas op die hoge berg beseffen ze daadwerkelijk wat het betekent dat Jezus de zoon van God is. 'Luister naar Hem', die opdracht krijgen ze mee. In navolging van de leerlingen zijn er veel mensen die geluisterd hebben naar deze opdracht, die hun leven in dienst hebben gesteld voor anderen.

Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van Vastenactie. Werken aan de toekomst van jonge mensen in ontwikkelingslanden. Met de vastenactie geven we gehoor aan de oproep om Hem te volgen. U geeft mijn voeten de ruimte. Door het ondersteunen van beroepsonderwijs is er een uitzicht op verandering ten goede. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

Kyrie: (van Luttkhuizen)

Eeuwige, eeuwige, bewaar ons en omarm ons, wees met ons begaan.

(2x)

Christus, Christus, bewaar ons en omarm ons, wees met ons begaan.

(2x)

Eeuwige, eeuwige, bewaar ons en omarm ons, wees met ons begaan.

(2x)

Wees met ons begaan, wees met ons begaan.

Bezinning

Handen spreken van mensen
die elkaar vasthouden
of elkaar wegduwen.

Handen verbinden mensen
die elkaar de hand reiken,
die elkaar op handen dragen.
Handen kunnen vuisten worden van handgemeen.
Handen kunnen opengaan, en je komt handen tekort...

Handen slaan en worden klauwen,
handen grijpen om te hebben,
alles te hebben,
het hele leven te pakken...
en hoe meer je pakken wil met je grijphanden
des te harder glijdt het als zand tussen je vingers vandaan...

Je zou het eens kunnen proberen
met open handen,
niet grijpen, maar scheppen.
Open handen ontvangen en delen uit,
keren om en dalen neer op je schouder,
op je hoofd,
en je voelt het,
je weet het zeker,
je hoort erbij.
Ze nemen je zoals je bent.

Goddank, God,
Jij hebt je hand op mij gelegd.

Openingsgebed

Liefdevolle God,
Gij hebt de mens geschapen om gelukkig te zijn.
Als een Goede Herder is het uw wens dat geen mens verloren gaat,
dat geen mensenkind geofferd mag worden
aan welk systeem dan ook.
Blijf daarom met ons meegaan,
verbind ons aan elkaar als uw geliefde kinderen
en zegen ons van harte
op de weg naar gerechtigheid door Jezus, uw Zoon en onze Heer tot in
eeuwigheid.
Amen.

Eerste lezing: uit het boek Genesis (22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18)

In die dagen gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde.
Hij zei tot hem:
“Abraham.”
En hij antwoordde:
“Hier ben ik.”
Hij zei:
“Ga met Isaäk,
uw enige zoon, die gij liefhebt,
naar het land van de Moria

en draag hem daar op de berg, die Ik u zal aanwijzen,
als brandoffer op.”

Toen zij de plaats bereikt hadden, die God hen had aangewezen,
bouwde Abraham daar een altaar,
stapelde er het hout op,
bond zijn zoon Isaäk vast en legde hem op het altaar,
boven op het hout.

Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes
om daarmee zijn zoon de keel af te snijden,
riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe:
“Abraham, Abraham!”

En hij antwoordde: “Hier ben ik.”

Hij zei:

“Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets!
Ik weet nu dat gij God vreest,
want gij hebt Mij uw enige zoon niet willen onthouden.”

Abraham keek om zich heen
en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas
vastzat.

Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op,
in plaats van zijn zoon.

Toen riep de engel van de Heer
voor de tweede maal uit de hemel
tot Abraham

en zei:

“Bij Mijzelf heb Ik gezworen

– spreekt de Heer –

omdat gij dit gedaan hebt
en Mij uw eigen zoon niet hebt onthouden,
daarom zal Ik u overvloedig zegenen
en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren
aan de hemel

en de zandkorrels op het strand van de zee.

Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten.

Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde,
omdat gij naar mij hebt geluisterd.”

Woord van de Heer. - *Wij danken God.*

Psalm 116 (The Psalm Project)

God heb ik lief, want Hij is trouw mijn Heer,
Hij hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen.
Hij richt zijn oor, 'k roep tot hem al mijn dagen,
Hij geeft mij hulp, Hij redt mij keer op keer,
ja Hij redt mij keer op keer.

Ik riep in nood, tot God wees mij nabij,
toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig.
De Heer is groot, genadig en rechtvaardig
en onze God ontfermt zich op 't gebed,
Hij ontfermt zich op 't gebed.

God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer.
God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
is de Heer.

U hebt mij Heer, in het dood'lijkst tijdsgewricht,
mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
mij ondersteund, nu zal ik voor uw ogen,
steeds wandelen, in het vrolijk levenslicht,
in het vrolijk levenslicht.

God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer.
God heb ik lief.
Hij is trouw mijn Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
genadig, rechtvaardig is de Heer,
is de Heer,
is de Heer.

Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Romeinen (8, 31b-34)

Broeders en zusters,
indien God voor ons is,
wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard:
voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt?
Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?
Woord van de Heer. – *Wij danken God.*

Gezongen vers voor het Evangelie (GvL254)

Looft de Heer alle gij volken.
Niet van brood alleen leeft de mens maar van ieder woord dat komt uit
de mond van God.
Looft de Heer alle gij volken.

Evangelie: volgens Marcus (9, 2-10)

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee
en bracht hen boven op een berg
waar zij geheel alleen waren.
Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd:
zijn kleed werd glanzend
en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan.
Elia verscheen hun samen met Mozes
en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot
Jezus:
“Rabbi, het is goed dat we hier zijn.
Laten we drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”

Hij wist niet goed wat hij zei,
want ze waren allen geheel verbluft.
Een wolk kwam hen overschaduwen
en uit die wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.”
Toen ze rondkeken,
zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus.
Onder het afdalen van de berg
verbod Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden,
voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan.
Zij hielden het inderdaad voor zich,
al vroegen zij zich onder elkaar af
wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.
Woord van de Heer. – *Wij danken God.*

Evangelielied: Verlangen (Sela)

Heer, wij komen met lege handen
vol verlangen naar meer van U.
Laat Uw vuur in ons midden branden.
Leid ons naar U, kom nu. (2x)

Hier ben ik Heer.
Hier, in Uw aanwezigheid
vind ik vrede, rust en vrijheid.
Jezus, ik dorst.
Mijn verlangen gaat uit naar U,
Jezus, naar U alleen.

Heer, wij bidden met open handen
om vervulling en nieuwe kracht.
Raak ons aan, breng herstel, verander.
Kom en vernieuw ons hart.

Tekst: Hans Maat, muziek: Kinga Bán, Adrian Roest © 2018 Stichting Sela Music

Overweging

Beste Parochianen,

Vandaag begrijpen we uit de lezingen, dat Gods liefde alles overwint. “Ik zal er voor u zijn”. Dat wil zeggen, dat God van ons houdt. Indien God voor ons is.....Waar zouden we dan nog bang voor zijn? Maar heeft u ook wel eens de indruk dat Hij dikwijls heel ver weg is? Dat Hij zwijgt in alle talen? Bij tegenslag, ziekte, dood, bij het kwaad in de wereld? Bij dit vreselijke coronavirus! Dan vragen wij ons af: “God, waar bent U”..

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie horen we, dat God helemaal niet zwijgt! Abraham wilde zijn zoon offeren. Hij leefde nog tussen de volken die geloofden, dat zij één van hun zonen aan de goden moesten offeren. God wilde hem wel op de proef stellen. God wilde zien hoe groot het vertrouwen van Abraham was. Hij vroeg hem dus zijn eigen zoon te offeren. Maar van dat bijgeloof wilde God uitdrukkelijk afstand doen. Want God is geen God van straf en dreiging, maar een God van liefde. En ook een God van levenden. Op het juiste moment zegt God dan ook tegen Abraham: “ Raak de jongen niet aan”. Beproefd worden is voor velen van ons ook een realiteit. Wij, zusters en broeders, moeten ook afstand nemen van bijgeloof. En toch worden vooral kinderen uit verschillende landen nog steeds misbruikt, achtergelaten, ontvoerd. Kijk naar de kinderarbeid! Ook naar de miljoenen kinderen die honger lijden; die moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Kijk naar het kamp in Moria, waaruit nog steeds geen mensen in ons land zijn opgenomen, ondanks alle toezeggingen. Dat zijn allemaal mensen, waarvan de Heer zegt: “Raak ze niet aan, doe hen geen kwaad. Kom ze te hulp! We moeten ons wel afvragen of we echt iets doen in deze veertigdagentijd, voor onze medemensen. God wil dat we naar Hem luisteren. Hij zegt: “ Deel mijn blijde boodschap. Daarom wordt elk jaar in deze veertigdagentijd onze hulp gevraagd. Er is een Vastenactie, zoals u bekend is. “Broederlijk delen, noemen wij dat”.

En als Jezus zich met Zijn drie apostelen terugtrekt op een hoge berg, komt een stem uit de hemel die zegt: “Dit is mijn

Zoon, luistert naar Hem; volgt Hem op Zijn weg. Wij kennen die weg allemaal. Dat is de weg van liefde, vrede, gerechtigheid en verzoening. Dus die weg van Jezus blijven zoeken in woord en daad. Het is niet eenvoudig, maar het is wel de weg waarin we moeten geloven. Gelukkig zijn er al veel engelen van mensen, zoals artsen zonder grenzen, vrijwilligers op alle niveaus, die ons hoop geven dat het ook anders kan. Dat een nieuwe wereld mogelijk is.

Zusters en broeders, laten wij blijven vertrouwen op Hem, ook als Hij ons op de proef stelt, en beseffen, dat Hij midden onder ons is. Bidden wij dat vandaag Zijn stem weer wordt gehoord.

Zijn stem die zegt: raakt hen niet aan; doe hen geen onrecht, maar ga de weg van mijn welbeminde Zoon.

Amen

Muzikaal moment

Acclamatie bij de voorbede:

*Kom tot ons Heer en raak ons aan,
Kom tot ons Heer en maak ons vrij.*

Laten we het even stil maken in ons hart
en ons in gebed richten naar diegene die Jezus ons leerde kennen
als zijn Vader en de onze:

Wees barmhartig, Heer,
en zaai vrede waar geweld, agressie of afgunst regeren.

Moge uw Licht doorbreken
waar angst en eenzaamheid overheersen.

Wees steun en hoop in tijden van ziekte, tegenslag of overlijden.....

Laat ons zingend bidden

Wees barmhartig, Heer, en maak het mogelijk dat ieder van ons
- man of vrouw, oud of jong, ziek of gezond -
enige glans kan geven aan zijn eigen bestaan,
een voorsmaakje van onze heerlijkheid
die Gij ons in het vooruitzicht hebt gesteld.....

Laat ons zingend bidden

Wees barmhartig, Heer,
voor onze wereld, vaak zo vlak en zonder perspectief,
een wereld waarin zovelen de weg kwijtraken,
waarin zovelen vermalen worden
door de raderen van de vrijemarkteconomie.....

Laat ons zingend bidden

Wees barmhartig, Heer,
voor wie afhankelijk zijn van de barmhartigheid van anderen.
Wees ook barmhartig voor wie barmhartigheid betonen
en daardoor weerstand oproepen.

Laat ons zingend bidden

Wees ons barmhartig, Heer,
wanneer we in deze veertigdagentijd
eens kritisch naar onszelf durven kijken
tot in de verste uithoeken van onze ziel.....

Laat ons zingend bidden

Intenties

Laat ons zingend bidden

God,
blijf met ons op weg als Steun en Toeverlaat,
als Licht aan de horizon, als Bron van leven. Amen.

Onze Vader (Nieuw liedboek)

Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen, amen.

Vredeswens

Bezinning

Als twijfel en angst ons leven aanvreten
en de moed ontbreekt om door te gaan,
toon ons dan de weg naar de berg:
die plek van stilte om even met U alleen te zijn,
om kwaad en zorgen af te geven
aan U, die onze grote Drager bent.
Zet ons dan op het spoor
van Mozes, Elia en Jezus,
die ook hun angst en twijfel hebben gekend,
en toch hun keuze trouw zijn gebleven,
en zo dragers zijn geworden van uw Licht.
Leer ons
ons te spiegelen aan hen

die zo dicht met U verbonden waren,
zo intens vanuit U leefden,
dat zij uw Licht, uw Naam uitstraalden,
en alles in hen sprak van
“Ik zal er zijn voor u”.
Doe ons weten dat Gij in hen te vinden zijt,
in ons te zien zult zijn
als wij verder gaan op hun weg.
Geef ons nu en dan, en soms heel even,
zo’n moment van licht in uw stilte,
in het weten dat wij door U bemind zijn,
en toon ons dan de weg naar de vlakke,
naar het dagelijkse leven,
om met uw kracht uw weg verder te gaan.

Carlos Desoete

Ik zal er zijn (Sela YouTube)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat

Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest © 2013 Stichting Sela Music

Wegzending en Zegen

Gesterkt en verheugd omdat God ons nabij was,
dalen wij af van de berg
om de warmte van God-met-ons
uit te dragen in de vlakte van het leven van elke dag.
Moge zijn zegen op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Slotlied: Wij delen

Wij delen geloof, wij delen de hoop
Die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort.
Zo willen wij delen van wat hij ons gaf,
Totdat het een overvloed wordt.

Wij delen met jou en met iedereen
De hoop en liefde van God
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort
Zo mogen wij delen met handen en hart
Totdat het een overvloed wordt

Wij delen ver weg en delen dichtbij
Eén kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak,
En niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
Als delen een deel van ons wordt.

Gebed bij de beproeving door het corona-virus

*God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.*

*Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.*

*Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,*

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

*Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.*

*Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.*

*Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.*

*Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.*

Door Christus onze Heer.

Amen.

Steun de parochie met uw gift

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.

Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.