

PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Geef de Geest de ruimte...

Eucharistieviering op Pinksteren, zondag 23 mei 2021



Voorwoord

Nu wij in onze kerken slechts een klein aantal mensen kunnen ontvangen vanwege het corona-virus, zoeken we naar wegen van verbondenheid.

Daarom worden er nu vaker besloten vieringen gehouden door de leden van het pastoraal team, met inbreng vanuit de verschillende deelgemeenschappen. Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en gebeden bent.

Alle goeds, pastoraal team

Eucharistieviering op Pinksteren, zondag 23 mei 2021

Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus

Voorganger: pastor A. Kunnekkadan, SVD

M.m.v. leden van Intermezzo

Muzikale begeleiding: Jan Michel Koekebakker

Geef de Geest de ruimte...

Openingslied: Veni Creator Spritus

Veni creator Spiritus, Mentis tuorum visita, Imple corda nostra. (2x)
(Kom, Schepper Geest, bezoek de geesten van de uwen,
vervul hun harten.)

Begroeting en inleiding

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. *Amen.*

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

En met uw geest.

Beste Parochianen, welkom in deze viering,

Pinksteren, een feest van hoop, zelden verlangden we zo naar uitzicht .

Met Pinksteren vieren we, dat er hoop is omdat Gods geest bij ons is en
bidden wij dan:

Kom, Heilige Geest , stort uw gaven overvloedig uit over onze wereld van
vandaag.

Kom met goedheid voor wie klein en miskend is, met trouw, in moeilijke
situaties, met zachtheid, die heelt en sterk maakt. zodat wij de ware Geest
mogen ontvangen.

Kyrie: Heer ontferm U over ons.

Heer onze Vader, hoor ons gebed, Heer ontferm U over ons.

Heer, Jezus Christus, zoon van God, Heer ontferm U over ons.

Kom Schepper Geest verlicht ons hart, Heer ontferm U over ons.

Gloria: Zingt van de Vader (GvL 381)

1. Zingt van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen:
houdt Hem in ere!

2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!
3. Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!

Gebed

God onze Heer,
van oost tot west roept Gij uw volk tezamen.
In alle talen spreekt Gij de mensen aan
en Gij bezielt de wereld met uw Geest.
Wij vragen U: laat op dit pinksterfeest
uw kerk verhalen van de grote daden
die Gij aan ons hebt verricht.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Eerste lezing: uit de Handelingen van de apostelen (2,1-11)

Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren allen bijeen op dezelfde plaats.
Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak
en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek
en dat zich, in tongen verdeeld,
op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest
en begonnen in vreemde talen te spreken,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen,

die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.
 Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop
 en tot zijn verbazing
 hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal.
 Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:
 “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs?
 Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken
 in zijn eigen moedertaal?
 Parten, Meden en Elamieten,
 bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië,
 van Pontus en Asia,
 van Frygië en Pamfylië,
 Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene,
 de Romeinen die hier verblijven,
 Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren,
 wij horen hen in onze eigen taal spreken
 van Gods grote daden.”

Woord van de Heer. – *Wij danken God.*

Tussenzang : Tui amoris ingem (Taizé)

Ve - ni Sanc - ti spi - ri - tus, tu - i a - mo - ris ig - nem ac - cen - de
 Kom tot ons, o Heil'-ge Geest, in ons ont-steekt Gij 't-vuur van Uw lief-de

Ve - ni Sanc - ti Spi - ri - tus, ve - ni Sanc - ti Spi - ri - tus.
 kom tot ons, o Heil' - ge Geest, kom tot ons, o Heil' - ge Geest.

Tweede lezing: uit de brief van Paulus aan de Galaten (5, 16-25)

Broeders en zusters,
leeft naar de Geest,
dan zult ge niet uitvoeren
wat de zelfzucht dicteert.
Wat de zelfzucht wil,
strijdt met de Geest, en omgekeerd,
het verlangen van de Geest komt in botsing
met het egoïsme.
Die twee liggen met elkaar overhoop,
zodat ge niet kunt doen
wat ge zoudt willen doen.
Maar als ge u door de Geest laat leiden,
staat ge niet onder de wet.
De uitingen van zelfzucht
zijn bekend genoeg:
ontucht, onreinheid en losbandigheid,
afgoderij en toverij,
twist, tweespalt, afgunst,
driftbuien en partijzucht,
ruzies, scheuringen,
drinkgelagen, uitspattingen en zo meer.
Ik waarschuw u,
zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb:
wie zich zo misdragen,
zullen het koninkrijk van God nooit erven.
De vrucht van de Geest daarentegen
is liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid
en ingetogenheid.
Met zulke dingen
heeft geen wet iets to maken.
En zij die bij Christus Jezus horen,
hebben hun zelfzucht gekruisigd
met haar hartstochten en begeerten.
Daar wij leven door de Geest,
willen we ook leven volgens de Geest.
Woord van de Heer. – *Wij danken God.*

Alleluja 20 (Taizé)

Evangelie: volgens Johannes (15, 26-27; 16, 12-15)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Wanneer de Helper komt,
die Ik u van de Vader zal zenden,
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat,
zal Hij over Mij getuigenis afleggen.
Maar ook gij moet getuigen,
want vanaf het begin zijt gij bij Mij.
Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het nu niet dragen.
Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid,
zal Hij u tot de volle waarheid brengen;
Hij zal niet uit zichzelf spreken,
maar spreken al wat Hij hoort
en u de komende dingen aankondigen.
Hij zal Mij verheerlijken,
omdat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.
Al wat de Vader heeft, is het mijne.
Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen
wat Hij van Mij ontvangen heeft.

Woord van de Heer. – *Wij danken God.*

Evangelieacclamatie: Woorden van oudsher gegeven (GvL 270c)

Woorden van oudsher gegeven, zingen van geluk en pijn,
blijven spreken over leven.
Ga, en Ik zal met je zijn.

Overweging

Beste Parochianen,

Toen Jezus na vele jaren met zijn leerlingen te hebben doorgebracht definitief afscheid had genomen op Hemelvaart, voelden zij zich eenzaam en verlaten. U weet het nog; zij waren bang en angstig zonder hun Meester. Toch had Hij hen

verschillende keren duidelijk gezegd, dat Hij terug zou komen. En, toen zij op een zondag zich weer hadden opgesloten, schrokken zij van een enorm lawaai boven hun hoofden, alsof het plotseling was gaan stormen. En ineens verschenen er vurige tongen boven hun hoofden. Zij werden vervuld van de heilige Geest. Die Geest wordt hun helper en is vanaf dat moment bij elk van hen aanwezig. Nu was de tijd gekomen om te gaan getuigen van wat Jezus hen had geleerd. Het gaat immers om de toekomst. Nu begon hun nieuwe leven, het tijdperk van de Geest. Zij gaan de wereld in om het goede nieuws over Gods Liefde te vertellen. Jezus zelf kon immers niet overal meer aanwezig zijn, maar Zijn Geest wel. En de Geest daalt ook vandaag over ons neer. De Geest van God is dan ook aanwezig in ons diepste wezen. Laten we luisteren naar die Geest! Naar de zeven gaven van de heilige Geest. Kent u ze nog? De gave van raad, van sterkte, van waarheid, wijsheid, wetenschap. Een rijkdom voor onze geest, als we daarmee kunnen leven.

Wat doet die Geest in ons?

De handelingen van de apostelen zeggen daarover, dat de meest verschillende mensen elkaar gaan begrijpen. Mensen, die heel verschillende talen spreken zijn verwonderd, dat zij van elkaar begrijpen wat zij bedoelen. Daardoor ontstaat een verbondenheid tussen mensen van alle rangen, standen en talen. Die Helper, die heilige Geest zal dan ook altijd bij ons blijven; Hij zal onze persoonlijke coach zijn. Hij zal, met veel geduld, keer op keer tegen ons zeggen, wat Jezus ons heeft geleerd. Die Geest zal ons helpen steeds meer te leven vanuit Zijn Liefde.

Beste Parochianen, er is echter één voorwaarde, en dat is, dat wij onze ogen moeten blijven richten op de Vader en proberen Hem lief te hebben. Als wij ons aan God toe-vertouwen, dan zal Hij ons aangeven, wat wij moeten doen om deze wereld beter en liefdevoller te maken.

Willen wij daaraan meewerken? We leven in onzekere tijden, maatschappelijk en kerkelijk. Maar de Geest wil en zal ons moed en kracht geven. De Heer geeft Zijn heilige Geest, aan elk van ons, om op onze beurt, onze handen, voeten, ogen, oren, verstand,..... alles wat wij hebben en zijn, ter beschikking te stellen. Wij vieren Pinksteren. Moge het vuur van de Heilige Geest ons maken tot echte, ware, Christenen. Bij Hem mogen wij ons veilig weten. In deze geest wens ik u van harte een Zalig Pinksteren toe.

Amen.

Geloofsbelijdenis

*Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven;
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen.*

Voorbede

Bidden wij tot God, onze Vader,
die ons op deze dag de Heilige Geest gezonden heeft...

Voor alle christenen: dat wij waarachtig leven
en Jezus Christus navolgen,
die ons de volle waarheid heeft geopenbaard.

Laat ons zingend bidden...

*Kom tot ons Heer en raak ons aan,
Kom tot ons Heer en maak ons vrij.*

Voor alle mensen, hoe verschillend ook:
dat zij elkaar proberen te verstaan
om zo in vrede samen te kunnen leven.

Laat ons zingend bidden...

*Kom tot ons Heer en raak ons aan,
Kom tot ons Heer en maak ons vrij.*

Voor alle geloofsgemeenschappen:
dat de heilige Geest ons nieuw elan mag geven
en onze band met elkaar in de éne Kerk laat hervinden..

Laat ons zingend bidden...

*Kom tot ons Heer en raak ons aan,
Kom tot ons Heer en maak ons vrij.*

Voor alle mensen wereldwijd
die slachtoffer zijn van het coronavirus,
om solidariteit met degenen die het zwaarst getroffen zijn;
om waardering voor allen die patiënten met hun zorg begeleiden;
om wijsheid bij het nemen van preventiemaatregelen.

Laat ons zingend bidden...

*Kom tot ons Heer en raak ons aan,
Kom tot ons Heer en maak ons vrij.*

Eigen intenties

Laat ons zingend bidden

*Kom tot ons Heer en raak ons aan,
Kom tot ons Heer en maak ons vrij.*

God, wij danken U
dat U ons de heilige Geest als Helper geeft.
Laat ons altijd leven volgens die Geest,
opdat wij zijn vertroosting ondervinden.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. *Amen.*

Offerande: Aandragen van de gaven

De gaven van brood en wijn worden nu op het altaar geplaatst voor de viering van de eucharistie. U kunt zich daarbij aansluiten met een bijdrage voor de collecte.

In deze bijzondere tijd kunt u uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van uw deelgemeenschap. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken via de GIVT-app op uw mobiele telefoon.

Informatie vindt u op de website van de parochie of van uw geloofsgemeenschap. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Offerandelied: Aan uw tafel

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Tekst: Peter Dijkstra & Hans Maat, muziek: Peter Dijkstra. © Stichting Sela Music

Bereiding van de gaven

Bidt, broeders en zusters,
dat mijn en uw offer aanvaard kan worden
door God, de almachtige Vader.

*Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen,
tot lof en eer van zijn naam,
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.*

Gebed over de gaven

God, Gij zendt uw Geest
en alles wordt nieuw.
Gij doet uit de aarde bronnen ontspringen
en Gij geeft voedsel voor al wat leeft.
Voed ons met het ware brood
en geef ons te drinken
uit de bron van levend water:
Jezus Christus, onze Heer. *Amen.*

Prefatie van Pinksteren

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brenge wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.

Aan hen die door de gemeenschap met uw Zoon uw kinderen zijn geworden, hebt Gij op deze dag de heilige Geest geschonken om het paasmysterie te voltooien.

Hij was met uw kerk op het eerste pinksterfeest: alle volken heeft Hij de ware God doen kennen, alle talen heeft Hij één gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof.

Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen, vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die U loven, die U dit lied toejuichen zonder einde:

Heilig (gezongen)

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, hosanna in de hoge.

Eucharistisch gebed III B

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping moet U wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw Naam.

Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U ze te heiligen door uw Geest, en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren.

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood, en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei:

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,
WANT DIT IS MIJN LICHAAM
DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen, en zei:

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT,
WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,
DIT IS MIJN BLOED
DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN
TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.
BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

*Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.*

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.

Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met de heilige Jozef haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren en met allen die in uw heerlijkheid zijn, en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door het offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof; samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en Johannes, onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid, en heel het gelovige volk dat Gij U hebt verworven.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. *Amen.*

Onze Vader:

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.

Amen. Amen.

Vredesgebed en vredewens

We hoorden hoe de eerste christenen elkaar niet verstonden,
totdat heilige Geest hen vervulde
en zij konden meewerken aan een nieuwe vrede.
Daarom bidden wij:

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
'Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u',
let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk;
vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

En met uw geest.

Lam Gods (gezongen)

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

ontferm u over ons,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

ontferm u over ons,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,

geef ons de vrede.

Uitnodiging tot de communie

Om elkaar te verstaan in de ene taal,
om de grote daden van God te verkondigen,
ontvangen wij het Brood des levens.

Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

*Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,
maar spréék en ik zal gezond worden...*

Gebed bij de ‘geestelijke communie’

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U, verlaat mij nooit meer.

Communiezang: De wind steekt op

Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede,
zal de adem van uw Geest ons met zijn kracht bekleden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

De wind steekt op, de wind steekt op;
waar zij waait leeft uw kerk weer op.
Het vuur laait op, het vuur laait op: een vuur van liefde voor God!

Als U heilig vuur ontsteekt, als antwoord op ons bidden,
is de kracht die ons ontbreekt aanwezig in ons midden.

Wek ons tot leven en wakker ons aan: zet ons in vuur en in vlam.
Breng een herleving en moedig ons aan: Heer, maak ons helemaal nieuw!

Tekst: Hans Maat. Muziek: Adrian Roest, Anneke van Dijk-Quist en James MacMillan.

© 2013 Stichting Sela Music

Gebed na de communie

Heer God,
wij hebben geen woorden voor wat diep in ons leeft,
en wij weten niet hoe wij tot U moeten bidden.
Laat uw Geest in ons uw onzegbare Naam uitspreken.
Laat uw Geest in ons hopen en verzuchten
naar de nieuwe schepping
in Jezus Christus onze Heer. *Amen.*

Zending en zegen

In deze Pinksterviering zijn wij, zoals eens de leerlingen,
bevestigd in onze zending.
Onze opdracht is: met ijver en geestdrift bouwen
aan een wereld waarin het voor ieder goed leven is.
Moge de goede God ons daartoe zegenen...

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

God, Vader van alle licht,

die op deze dag de leerlingen heeft verlicht
door de uitstorting van de Geest, de Trooster,
moge u de vreugde van zijn zegen schenken
en de gaven van die Geest in overvloed. *Amen.*
Moge het wonderbaar vuur
dat boven de apostelen is verschenen
uw harten volkomen zuiveren van alle kwaad
en u verlichten met zijn helder licht. *Amen.*

En moge Hij, die mensen van verschillende talen
één heeft gemaakt in de belijdenis van hetzelfde geloof,
u de kracht geven om in dit geloof te volharden
en zo uw hoop doen overgaan
in de aanschouwing van Gods liefde. *Amen.*

Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon + en heilige Geest. *Amen.*

Gaat in vrede heen! Alleluia, alleluia.

God zij dank gebracht. Alleluia, alleluia.

Slotlied: “Lied van de wegzending” (GvL 654)

Refrein:

Wij hebben voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders
versterk uw zusters
Wij hebben voor u gebeden
dat uw geloof niet bezwijkt.

1. Gaat uit over alle landen
tot zover als de wereld reikt.
Verkondigt het evangelie
dat het alles wat leeft bereikt.

Refrein.

2. En zegt wie in Hem geloven
zijn gered voor het koninkrijk.
De wonderen, blijde tekens
zijn dan binnen uw handbereik.

Refrein:

3. Verdrijft in Zijn naam de duivels
dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt handen op aan wie lijden
dat het heil tot de hemel reikt.

Refrein.

Gebed bij de beproeving door het corona-virus

*God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer. Amen.*

Steun de parochie met uw gift

Door de maatregelen vanwege het coronavirus is het aantal deelnemers van liturgische vieringen beperkt. Daardoor zijn ook de opbrengsten van de collectes sterk verminderd. Nu het nog niet voor iedereen mogelijk is om naar de kerk te komen, gaan wij ook weer op afstand vieren. Wij vragen u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.

Het bankrekeningnummer voor de Willibrord deelgemeenschap Vlaardingen:

NL25 INGB 0000 0902 65 t.n.v. Par. De Goede Herder, H.Lucas kerk

NL80 INGB 0000 7897 12 t.n.v. Par. De Goede Herder, Pax Christi kerk

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.

