

GELOOFSVERDIEPING

Rode draden in Marcus: eerste avond op 21 juni



In drie avonden trekken wij langs 'rode draden' in het Marcusevangelie (het evangelie dat dit jaar gelezen wordt op zondagen). Maandag 21 juni is de eerste avond.

Wij beginnen met een korte inleiding op het Marcusevangelie. Waar en wanneer is het ontstaan? Voor wie schrijft Marcus? Hoe is zijn evangelie opgebouwd?





Naar aanleiding van een bekende gelijkenis over zaad, richten wij onze blik op ‘geheime kennis’ in het Marcusevangelie. Wat zegt de gelijkenis ons over het Koninkrijk van God?

Een vergelijking van het Marcusevangelie met het apocriefe evangelie van Thomas roept de vraag op: de blijde boodschap is toch niet alleen bestemd voor ingewijden?!



De eerste avond is op maandag 21 juni. De volgende avonden zijn op 28 juni en 5 juli. Alle avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur in De Wilgenburg, (centrum achter de Basiliek).

Vooraf opgeven is gewenst. Dat kan via e-mailadres riero24@hotmail.com