

# GELOOFSVERDIEPING

## Rode draden in Marcus: tweede avond op 28 juni



*In drie avonden trekken wij langs 'rode draden' in het Marcusevangelie (het evangelie dat dit jaar gelezen wordt op zondagen). Maandag 28 juni is de tweede avond.*

Wij beginnen met de leerlingen van Jezus in het Marcusevangelie. Wie horen er bij hen? De Twaalf, maar ook de andere vaste begeleiders rond Jezus? En de vrouwen?



Bij de storm op het meer worden de leerlingen bang. Jezus verbaast zich over hun gebrek aan vertrouwen.

Kunnen de leerlingen Jezus wel aanvaarden als de lijdende Messias? En blijven zij erbij als het echt moeilijk wordt?





Wij lezen ook het bloedstollende verhaal over Herodias en Salomé en de onthoofding van Johannes de Doper. Een verhaal over macht, overspel, incest...

Een verhaal met een fatale afloop, die al vooruitblijkt op de lijdensweg van Jezus.



In vertolkingen in het theater kreeg dit verhaal echter heel andere accenten...

*De tweede avond is op maandag 28 juni. De derde en laatste avond is op 5 juli. Alle avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur in De Wilgenburg, (centrum achter de Basiliek).*

*Vooraf opgeven is gewenst. Dat kan via e-mailadres [riero24@hotmail.com](mailto:riero24@hotmail.com)*