

Welkom bij 't Vaartje, het Vlaardingse katern bij Kerk aan de Waterweg.

Hierbij 't Vaartje 32 voor de zomer van 2021. We hebben uitgekeken naar deze zomer. Natuurlijk hopen we op mooi weer, maar ook, dat we elkaar weer meer kunnen ontmoeten tijdens de vieringen, bij het samenzijn erna en bij allerlei activiteiten.

Met de nodige beperkingen zijn er sinds 16 mei weer vieringen in onze Vlaardingse kerken. Het begin is er.

Het vieringenrooster staat middenin dit blad. Een belangrijke brief vindt u op blz. 2, 3 en 4.

We wensen alle lezers in alle opzichten een prachtige zomer.



Redactieadres 't Vaartje: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

Het volgende Vaartje verschijnt rond 11 september 2021.

Kopij inleveren bij het secretariaat kan tot 19 augustus 2021.

Voorgenomen besluit over de kerkgebouwen in Vlaardingen

Onderzoek naar herbestemming van de Lucaskerk

Beste parochianen van de Vlaardingse Willibrordgemeenschap,

Sinds vijf jaar zijn wij in parochie De Goede Herder bezig met het proces 'Stip aan de horizon'.

Wij zijn dit proces aangegaan omdat een bundeling van krachten nodig is om in de komende jaren een vitale geloofsgemeenschap te kunnen blijven.

Daartoe willen wij één geloofsgemeenschap per stad vormen, met één kerk als centrum van leren, vieren en dienen. Dat proces is in Vlaardingen niet gemakkelijk verlopen.

Na een overgangstijd van ruim twee jaar zijn wij nu toe aan het nemen van een besluit. Wij realiseren ons dat dit een pijnlijk besluit zal zijn.

Maar wij hopen wel dat wij samen de weg kunnen gaan naar een vitale Vlaardingse kerkgemeenschap in de komende jaren.



ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE
MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM

Ingetrokken besluit; bouwen aan één gemeenschap

In december 2018 hebben wij het aanvankelijke besluit, om de Lucaskerk aan te wijzen als de katholieke kerk van Vlaardingen en de Pax Christikerk te sluiten, ingetrokken.

Voor de belangrijkste veronderstelling van dit besluit, dat het mogelijk zou zijn de vitaliteit van de gemeenschap rond de Pax Christikerk te verplaatsen naar de Lucaskerk, bleek onvoldoende draagvlak te bestaan.

Wij hebben toen afgesproken dat wij gedurende 2 jaar, dus tot december 2020, geen besluit zouden nemen over de toekomst van de Vlaardingse kerkgebouwen.

Deze periode zouden wij gebruiken om te bouwen aan meer gezamenlijkheid in de Willibrordgemeenschap.

Drie commissies – de commissie Leren-Vieren-Dienen, de commissie Ont-Moeten en de commissie Jeugd & Jongeren – zijn daartoe aan het werk gegaan, in goed overleg met de pastoraatgroep.

Bouwstenen voor een nieuw besluit

Vanaf eind 2020 hebben het parochiebestuur en het pastoraal team bouwstenen aangedragen voor een nieuw besluit over onze

Vlaardingse kerken. Er zijn gegevens verzameld over pastorale aspecten (vitaliteit; diversiteit in liturgisch aanbod; jeugd en jongeren; catechese; diaconie; oecumene; pastoraat; toekomstbestendigheid; laagdrempeligheid) en materiële aspecten (centrale ligging en zichtbaarheid; gebruiksmogelijkheden en bouwkundige staat; bereikbaarheid en parkeergelegenheid; financiën; waarde en herbestemmingsmogelijkheden van de gebouwen).

De bijeengebrachte informatie maakte het dilemma bij de keuze voor een van beide kerkgebouwen nog duidelijker. Kijkend naar de twee huidige gebouwen is de Lucaskerk het meest toekomstbestendig. Kijkend naar de vitaliteit zijn beide gemeenschappen broos, maar is er meer vitaliteit bij de gemeenschap rond de Pax Christikerk, die meer generaties omvat.

Juist vanwege deze broosheid ook bij de Pax gemeenschap constateren wij dat er weinig kans van slagen is voor het verplaatsen van de vitaliteit vanuit de Pax Christikerk naar het gebouw van de Lucaskerk.

Het dilemma overwinnen

Met het oog op de aanwezige vitaliteit hebben parochiebestuur en pastoraal team de voorkeur om de Pax Christikerk open te houden en de Lucaskerk te sluiten. Recent is gebleken dat er voor beide kerklocaties zicht is op reële herbestemmingsmogelijkheden. Daardoor is het mogelijk een uitweg te vinden uit het dilemma tussen 'gebouwen' en 'vitaliteit'. Doordat herbestemming van beide kerkgebouwen mogelijk is, kunnen wij kiezen voor de kerk waar in de komende jaren de meeste kansen op vitaliteit aanwezig zijn.

Voorgenomen besluit

Parochiebestuur en pastoraal team hebben besloten de bisschop te vragen om de Lucaskerk aan de eredienst te onttrekken.

Uitgangspunt daarbij is wel dat er binnen circa één jaar voldoende vertrouwen is dat de Lucaskerk kan worden verkocht en herbestemd met voldoende opbrengst.

Wanneer dat niet lukt, ontstaat een nieuwe situatie. De bisschop heeft ermee ingestemd dat het parochiebestuur gaat onderzoeken of de Lucaskerk op een verantwoorde wijze en met een passende bestemming kan worden vervreemd.

Dit is een voorgenomen besluit. Voordat de bisschop een definitief besluit neemt, zal hij de parochianen horen.

Daartoe zal een hoorzitting worden belegd over het voorgenomen besluit tot onderzoek naar het vervreemden van de Lucaskerk en de mogelijke consequenties daarvan.

Deze hoorzitting zal plaatsvinden wanneer dit weer mogelijk is binnen de coronamaatregelen.

Als het inderdaad mogelijk blijkt om de Lucaskerk te verkopen en herbestemmen, zal de Pax Christikerk aangepast moeten worden naar de eisen van deze tijd. Besluiten daarover kunnen echter nu nog niet worden genomen, maar in een later stadium.

De pijn samen dragen

Wij begrijpen dat dit een ingrijpend voornemen is, voor een aantal parochianen zelfs heel pijnlijk. Voor de toekomst van een vitale katholieke geloofsgemeenschap in Vlaardingen is het echter onontkoombaar om pijnlijke keuzes te maken. Wij hopen dat parochianen en vrijwilligers vanuit beide kerken de pijn samen willen dragen. Zoals Paulus schrijft, met het beeld van de geloofsgemeenschap als een levend lichaam: 'Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt een lid geëerd, alle delen in de vreugde' (I Kor. 12, 26). In de komende tijd willen wij, terwijl er nog twee kerkgebouwen zijn, verdere stappen zetten om te bouwen aan één Vlaardingse geloofsgemeenschap.

Zodra de coronamaatregelen dit mogelijk maken, hopen wij dat er weer meer gezamenlijke vieringen en activiteiten georganiseerd kunnen worden. De inzet van ieder is nodig om samen te bouwen aan een vitale Willibrordgemeenschap.

Bidden wij dat wij daartoe kracht van de heilige Geest mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet, namens parochiebestuur en pastoraal team,

Clemens Lammers

Secretaris parochiebestuur



Parochie De Goede Herder

Parochiebestuur en Pastoraal Team

Singel 104

3112 GS Schiedam

secretariaat@goedeherderparochie.nl

Van de Pastoraatgroep

Er gebeurt heel veel momenteel op kerkelijk gebied in Vlaardingen. Als het goed is heeft u onlangs een brief ontvangen waarin het voorlopig besluit bekend wordt gemaakt welk kerkgebouw in de toekomst in Vlaardingen het centrum voor Leren, Vieren en Dienen wordt. Volledigheidshalve hebben we de betreffende brief ook in dit Vaartje opgenomen. In de brief is het voornemen te lezen dat de H. Lucaskerk aan de eredienst zal worden onttrokken mits binnen een jaar voldoende perspectief is dat deze kerk kan worden verkocht en op een verantwoorde wijze kan worden herbestemd.

Dit besluit door het bestuur en het pastoraal team genomen, valt ons allen zwaar.

Weliswaar is er nu meer duidelijkheid over de richting die we moeten gaan, maar voordat de bisschop het definitieve besluit neemt, moet er nog een aantal stappen worden genomen.

Eén van die stappen is het houden van een hoorzitting door het bisdom in de H. Lucaskerk. Meer daarover leest in de brief op blz. 2, 3 en 4. De verwachting is dat vanwege corona het wel september of oktober zal worden, voordat de hoorzitting zal plaatsvinden.

Daarnaast moet er voldoende perspectief zijn ten aanzien van verkoop en herbestemming van de H. Lucaskerk.

Lukt dat niet, dan ontstaat weer een nieuwe situatie. We beseffen dat het voorgenomen besluit heel veel vragen oproept en emoties teweeg zal brengen. Dat is heel logisch en begrijpelijk.

We willen dan ook proberen om regelmatig in een grotere groep momenten te creëren om uw vragen te beantwoorden of in gesprek met elkaar te gaan. Hoe en wanneer is nog niet bepaald.

Een mogelijkheid die al wel open staat is dat u aangaande het voorgenomen besluit kunt reageren naar het parochiebestuur via het e-mailadres van de secretaris van het bestuur:

e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl of telefonisch naar de contactpastor van Vlaardingen, pastor H. Egging (tel. 06 27371734).

Wilt u verder praten of uw hart luchten dan kunt u eveneens contact opnemen met de contactpastor of met de coördinatoren van de Pastoraatgroep. We wensen ons allen veel wijsheid en Geestkracht om samen verder te gaan.

Met een hartelijke groet,

Agnes Jansen (tel.: 06 15483621 e-mail: jansena31@gmail.com)

Elly Barendregt (tel.: 06 10709911 e-mail: koalsie@upcmail.nl)

Coördinatoren Pastoraatgroep en contactpastor Henri Egging.

Nieuws uit La Granja in coronatijd

Vorig jaar hebben we u bericht dat als gevolg van de coronapandemie is besloten om de schooltjes in La Granja voorlopig fysiek te sluiten. Ook in Nederland waren de scholen gesloten, maar hier is onderwijs op afstand via de computer mogelijk. Omdat gezinnen daar niet over een computer beschikken, moest daar een andere oplossing worden gezocht.

En die oplossing bestond uit het maken van werkbladen waarop de kinderen thuis aan de slag konden blijven. Daar heb je natuurlijk papier, een goede computer en printer voor nodig. Mede dankzij de bijdragen van onze kerkgemeenschap en een van onze zangkoren kon dat gelukkig allemaal worden aangeschaft.

Hoe gaat het nu in La Granja?

Irene, u weet wel, de oudere dame die we inmiddels meer dan vijftientig jaar kennen en die in het bestuur zit van de schooltjes schrijft daarover het volgende. "Covid19 heeft ons leven veranderd. We volgen de voorgeschreven protocollen, dragen mondkapjes, houden ons aan de anderhalve meter afstand etc. en in sommige banken is het `verboden toegang` voor oudere mensen". Kortom net als bij ons vele beperkingen, maar ook onvoorstelbare discriminatie van ouderen....

"Er zijn nu vaccins op Negros, maar het aanbod is beperkt. De mensen in medische beroepen hebben voorrang" maar ook "Er zijn zo veel mensen die aarzelingen hebben om zich te laten vaccineren" en "We gaan zo weinig mogelijk naar buiten, tenzij het echt noodzakelijk is". Kortom de situatie is daar minstens zo ernstig als in Nederland. Met dat verschil dat bij ons, alhoewel niet iedereen het daar over eens is, al met al de zaken goed geregeld zijn en vooral de vooruitzichten langzamerhand een stuk positiever zijn. In tegenstelling tot in La Granja, want daar is onderwijs in de kleuterklasjes voorlopig nog niet in zicht. Maar de schooltjes gaan wel door via het modulair onderwijs met de werkbladen. Ze gaan naar de aparte schooltjes en spreken daar met de ouders om hen uit te leggen hoe ze met de werkbladen moeten omgaan. Irene bedankt Vlaardingen nog eens voor het geld waardoor de aanschaf van dit materiaal mogelijk was.

*Namens de kerkenbandgroep Filippijnen,
Kees Clement*



Kerkbalans

Na de drukte van de actie Kerkbalans 2021 en het verwerken van alle informatie daarvan, treedt nu een periode van enige rust aan voor de werkgroep. Tegelijkertijd ziet het er naar uit dat de coronacrisis over zijn hoogtepunt is en zal er hopelijk weer teruggekeerd kunnen worden naar een wat normalere sociale omgang.

Een van de gevolgen is nu ook dat het kerkbezoek voor het houden van vieringen weer beperkt toegankelijk is.

De sluiting van de kerken, ruim vijf maanden, heeft onder andere een negatieve invloed gehad op de opbrengst van het collectegeld.

Daarom ook geven wij graag het overzicht van de voorlopige resultaten van de actie Kerkbalans 2021.

Er zijn 565 informatiepakketten Kerkbalans bezorgd.

Vanwege de coronaproblematiek was dit jaar het verzoek om zelf het inschrijfformulier bij de kerken terug te bezorgen.

Daar heeft u uitstekend gehoor aan gegeven.

Het aantal terugbezorgde formulieren is 374.

Het totaal toegezegde bedrag is € 72.294,00.

Inmiddels is er al voor € 36.264,75 aan kerkbijdrage ontvangen.

Wat een fantastisch resultaat!!!!

De werkgroep bedankt iedereen, die aan dit geweldige resultaat heeft bijgedragen.

Inmiddels is Jan van Adrichem teruggetreden als coördinator van de werkgroep en is Elly van Niel bereid gevonden deze taak van Jan over te nemen. Jan heeft het volste vertrouwen in Elly en wenst haar succes en voldoening met deze toch niet gemakkelijke taak.

Een van de vraagstukken die voor haar ligt is te bezien op welke manier het aantal acceptgiro's, nu 150 per jaar, kan worden omgezet in incassomachtigingen.

*Namens de werkgroep Ledenadministratie en Kerkbalans,
Jan van Adrichem en Elly van Niel*



*Hiroshimo-Nagasaki herdenking op 6 augustus 2021
in het Rosarium, Holysingel, Vlaardingen.*

Volg in juli de berichten daarover in de Willibrord Actueel.

Vieringenrooster dg Willibrord 13-06-'21 t/m 26-09-'21

Versie: 12-05-2021

	Pax Christikerk 11.00 uur, tenzij anders aangegeven	H. Lucaskerk 9.30 uur, tenzij anders aangegeven
Zondag 13 juni	Woord- en communieviering, 3D Liedjes van kinderkoor: Okido	Eucharistieviering, A. Kunnekkadan Willibrordkoor
Woensdag 16 juni 14.00 uur	Eucharistieviering, H. Egging	
Zondag 20 juni	Eucharistieviering, H. Egging Cantor Deurcollecte: Henk Erdhuizen, Bolivia	Woord- en communieviering, parochiaan Cantor Deurcollecte: Henk Erdhuizen, Bolivia
Zondag 27 juni	Woord- en communieviering, L. Meijer Impuls	Eucharistieviering, Ch. Duynstee Willibrordkoor
Zondag 4 juli	11.00 uur, woord- en communieviering, 3D Liriko, Deurcollecte La Granja	H. Lucaskerk gesloten
Woensdag 7 juli 14.00 uur	Eucharistieviering, H. Egging	
Zondag 11 juli	11.00 uur, eucharistieviering, H. Egging, cantor	H. Lucaskerk gesloten
Zondag 18 juli	11.00 uur, eucharistieviering, A. Kunnekkadan, cantor	H. Lucaskerk gesloten
Woensdag 21 juli 14.00 uur	Eucharistieviering, H. Egging	
Zondag 25 juli	11.00 uur, eucharistieviering, A. Kunnekkadan, cantor	H. Lucaskerk gesloten
Zondag 1 augustus	Pax Christikerk gesloten	11.00 uur, eucharistieviering, H. Egging, cantor
Woensdag 4 augustus 14.00 uur	Eucharistieviering, H. Egging	
Zondag 8 augustus	Pax Christikerk gesloten	11.00 uur, eucharistieviering, H. Egging, Willibrordkoor
Zondag 15 augustus	Pax Christikerk gesloten	11.00 uur, woord- en communieviering, parochiaan, cantor

Vieringenrooster (vervolg)

	Pax Christikerk 11.00 uur, tenzij anders aangegeven	H. Lucaskerk 9.30 uur, tenzij anders aangegeven
Woensdag 18 augustus 14.00 uur	Eucharistieviering, H. Egging	
Zondag 22 augustus	Pax Christikerk gesloten	11.00 uur, eucharistieviering, A. Kunnekkadan, Willibrordkoor
Zondag 29 augustus	Pax Christikerk gesloten	11.00 uur, eucharistieviering, Ch. Duynstee, cantor Deurcollecte Missie Verkeersmiddelen Actie
Woensdag 1 september 14.00 uur	Eucharistieviering, M. Tharsis	
Zondag 5 september	Eucharistieviering, M. Tharsis Diverse koren o.l.v. Liriko Deurcollecte La Granja	Woord- en communieviering, parochiaan Cantor
Zondag 12 september	Eucharistieviering, Henri Egging Cantor, deurcollecte PCI Parochie de Goede Herder	Eucharistieviering, M. Tharsis Willibrordkoor, deurcollecte PCI Parochie de Goede Herder
Woensdag 15 september 14.00 uur	Eucharistieviering, H. Egging	
Zondag 19 september	Woord- en communieviering, 3D Cantor deurcollecte Vredesweek Pax, Utrecht	9.30 uur, oecumenische viering in de H. Lucaskerk met de Bethelkerk, voorgangers: H. Egging en G. Fröberg, Koor Bethelkerk deurcollecte Vredesweek Pax, Utrecht
Zondag 26 september	10.30 uur, oecumenische viering in KCH, Impuls, Voorgangers: L. Meijer en ds. W.Barendrecht	Eucharistieviering, H. Egging Willibrordkoor

De kerken zijn weer open voor vieringen.

Het bijwonen van een viering kan, (tot nader bericht), wanneer u vooraf een plaats reserveert. Dit kan op donderdag voor de viering.

Pax Christikerk: reserveringpax@goedeherderparochie.nl

Telefoon: 06 272 45 055

H. Lucaskerk: reserveringlucas@goedeherderparochie.nl

Telefoon: 06 272 45 217

Van de Beheercommissie

De Beheercommissie van onze deelgemeenschap heeft de afgelopen periode zich bezig gehouden met diverse zaken, onder andere: het verzamelen van informatie over de kerkgebouwen en voor beide gebouwen het actualiseren van de kerk-hulp-verlening. Er zullen in de nabije toekomst dan ook oefeningen worden gehouden voor hulpverlening en gebouwontruiming bij calamiteiten. Ook het periodieke - en dagelijkse onderhoud van de gebouwen vraagt continue de aandacht.

Voor wat de financiën betreft is te vermelden dat er tot 1 mei 2021 € 40.181,00 aan inkomsten zijn ontvangen en dat er € 39.695,00 aan kosten zijn uitgegeven. Het boekjaar 2020 is afgesloten met een negatief saldo van € 23.529,00.

De samenstelling van de beheercommissie per 1 juni is als volgt:
Coördinator : deze functie is vacant,
Gebouwenbeheer: deze functie is vacant,
Financieel beheer: Agnes Jansen,
Facilitaire zaken: Ton van Baaren en Anne van der Horst.
Ondersteuning gebouwenonderhoud: Theo van der Kooy en Aad Fransen.

De vacatures coördinator en gebouwenbeheerder zijn ontstaan door mijn aangekondigde terugtreden op het moment van de besluitvorming toekomst van de kerkgebouwen.

Namens de Beheercommissie
Jan van Adrichem

In 't Vaartje heeft Jan van Adrichem regelmatig de vacatures onder de aandacht gebracht die na zijn vertrek in de Beheercommissie ontstaan.

Nog niet alle vacatures zijn vervuld.

Hierboven leest u er meer over.

Met het vertrek van Jan komt er een einde aan de vele werkzaamheden die Jan voor de Rooms-Katholieke Kerk in Vlaardingingen heeft gedaan. Met niet aflatende energie heeft hij zijn expertise ingezet. Veelal samen met zijn vrouw Mia, ook als het gaat om de actie Kerkbalans. Heel veel dank Jan en Mia voor al jullie werk in de afgelopen decennia.

De Pastoraatgroep.

Het verhaal van Jakob

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde op school de Hoeksteen gaan de komende weken over Jakob. Zijn leven wordt in de Bijbel verteld in een reeks verhalen vol levenswijsheid en symboliek. Het verhaal van Jakob staat in het boek Genesis. Jakob is de zoon van Isaak en Rebekka, de broer van Esau. Het leven van Jakob wordt beschreven in scènes die beroemd geworden zijn en in bijna elke kinderbijbel staan. Kinderen zijn er meestal van onder de indruk.

Jakob en zijn familie leven in tenten, ze zijn nomaden. Zijn tweelingbroer Esau is de oudste en hij zal later aan het hoofd van de familie staan. Als Esau een keer hongerig terugkomt uit het veld, verruilt hij zijn eerstgeboorterecht voor een bord eten dat Jakob voor hem maakt.

Als hun oude en blinde vader Isaak op zijn sterfbed zijn oudste zoon wil zegenen, doet Jakob net of hij Esau is en ontvangt de zegen van de eerstgeborene. Veel plezier heeft hij er niet van. Hij vlucht weg, naar een verre streek, ver weg van Esau. Onderweg droomt hij van een ladder naar de hemel, vol met engelen. Hij hoort de stem van God die zegt: Ik ben de God van Abraham en Isaak, jouw vaders, en ik zal ook jouw God zijn.

Rachel is de dochter van Jakobs oom en het is de grote liefde van Jakob. Hij werkt zeven jaar voor zijn oom voordat hij met haar mag trouwen. Maar na het huwelijk blijkt dat de gesluierte bruid niet Rachel is, maar Lea, haar oudste zus. Jakob moet nog zeven jaar voor zijn oom werken om met Rachel te trouwen. Jakob de bedrieger wordt door zijn oom bedrogen.



Na al die jaren trekt Jakob met zijn familie terug naar het gebied waar hij vandaan komt, Hij is bang dat Esau boos op hem is. Hij stuurt cadeaus vooruit en schenkt Esau bijna al zijn bezittingen. Maar tot zijn grote opluchting is Esau blij hem te zien. De broers verzoenen zich.

Het verhaal is eigenlijk veel rijker dan dit, het zit vol met boeiende details. Natuurlijk speelt het zich af in een heel andere cultuur dan die van ons, maar het gaat over familie, over eerlijk en oneerlijk, over je bijzonder voelen, over liefde en verbondenheid, over spijt en verzoening. We hebben er zin in om dit verhaal met kinderen te ontdekken, samen te luisteren en na te gaan wat het met ons doet. Het is heerlijk om af en toe in de klas een goed verhaal te laten klinken. Dat loopt vast goed af.

Vredesweek 2021: 16 tot en met 26 september



Thema vredesweek 2021 : “Op weg naar een inclusieve samenleving”

Er is pas vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen.

Positieve steekwoorden zijn: het betreft iedereen, naar elkaar omzien en luisteren, recht doen en verzoening zoeken.

Tegelijkertijd zijn er negatieve steekwoorden: exclusie en uitzetting, discriminatie (bij werk/stage vinden) en ongelijke kansen (door sociale of klassenverschillen), armoede, vluchtelingen- of migrantenafkomst.

Worden, op weg naar een inclusief Vlaardingen, de stemmen van de slachtoffers van onrecht en discriminatie gehoord? Kijken wij in de spiegel om onze eigen betrokkenheid of weggijken scherper te zien?

Wat doen wij in vredesnaam? Laten we aanklaarten waar uitsluiting plaatsvindt en laten we de stemmen van de buitengeslotenen horen en meetellen op weg naar een inclusief Vlaardingen.

Info: ambasadestadvanvrede@kpnmail.nl



CONTACT voor dringende
gevallen zoals ziekenzalving,
uitvaart etc.: Telefoon dienst
Willibrord-deelgemeenschap:
06-29 037 132

Secretariaten:

Pax Christikerk, Reigerlaan 51
3136 JJ Vlaardingen. T 010-474 1790
Open: maandag 13.30 -15.00 uur,
donderdag 10.00 -11.30 uur.

E-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

H. Lucaskerk, Hoogstraat 26a/b, 3131 BN Vlaardingen. Tel. 010-470 2679
Open: donderdag 10.00 - 11.30 uur.

E-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl

ING-rekeningen: NL80 INGB 0000 7897 12 t.n.v. Par. de Goede Herder, Pax Christikerk
NL25 INGB 0000 0902 65 t.n.v. Par. de Goede Herder, H.Lucas kerk

Vieringen: zaterdag en zondag zie rooster midden in dit blad;
In de week: H.Lucaskerk elke dinsdag 14.00 uur rozenkransgebed
Pax Christikerk 1^e en 3^e woensdag 14.00 uur eucharistieviering

Ziekenbezoek, ontvangen H.Communie: **Autodienst** voor vervoer naar de kerk:
H.Lucas: J. Kroeze tel. 435 0747 Pax Christikerk: Secretariaat tel. 474 1790

PASTORAAL TEAM:

Ch. Duynstee, pastoor, moderator team
H. Egging, priester, rector basiliek H. Liduina
A. Kunnekkadan, pater SVD
M.Tharsis, pater SVD
L. Wepster, medewerker pastoraal team

Pastoraal spreekuur: M. Tharsis SVD

Pax Christiekerk:
maandag 13.30 – 15.00 uur

H. Lucaskerk:
vrijdag 11.30 – 12.30 uur

Afspraak huisbezoek: tel. 06 29037132

PASTORAATGROEP WILLIBRORD:

H. Egging (contactpastor)
M. Tharsis (contactpastor)
Elly Barendregt (duo-coördinator
en catechese)
Agnes Jansen (duo-coördinator)
Wilfried Wong-Loi-Sing (pastoraat)
Jan Barendregt (liturgie en contact scholen
Pax Christi)

Ted van der Geest (diaconie)
vacant (liturgie H. Lucas)
Anne van der Horst (alg. zaken)
Harry Veugelers (alg. zaken)
Berthe de Leede (alg. zaken)
Marie-Nicole Gregory (alg. zaken)



