

GELOOFSVERDIEPING

Rode draden in Marcus: derde avond op 5 juli



In drie avonden trekken wij langs 'rode draden' in het Marcusevangelie (het evangelie dat dit jaar gelezen wordt op zondagen). Maandag 5 juli is de laatste avond.

Wij staan er deze avond bij stil hoe de evangelist Marcus de eerste generatie christenen in de verdrukking bemoedigt. Hij gebruikt daartoe het taalspel van de apocalyptiek.



Wij kennen de apocalyptiek als ramspoed aan het einde van de wereld.

Voor de eerste generatie christenen wat het juist een teken van hoop: God grijpt in, en aan de verdrukking zal een einde komen.

Want Jezus is verrezen;
Hij zal komen in glorie !



Wat kan de toekomstverwachting van het
Marcusevangelie betekenen in onze tijd?

Hoe kunnen wij het tij in deze wereld keren?

Wat is onze inbreng als gelovigen, samen met
anderen?

Hebben wij een positieve
toekomstverwachting?

*De derde en laatste avond is op maandag 5 juli. Alle avonden zijn van 19.30 – 21.30
uur in De Wilgenburg, (centrum achter de Basiliek).*

Vooraf opgeven is gewenst. Dat kan via e-mailadres riero24@hotmail.com