

PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Thema: “Wat is geluk....?”



Woord en gebedsviering

vanuit de H.H. Petrus & Paulus kerk 13 februari 2022

Voorganger: pastor Charles Duynstee

Pianist: Jan Michel Koekebakker

Cantors: Christel van Berkel – Verlaan, Saskia

Manga Owona - Wortelboer

Lector: Mini van de Ven

Voorwoord

Inmiddels zijn de meeste kerken in onze parochie weer geopend om de liturgie te kunnen vieren.

Nog niet iedereen kan of durft de stap naar de kerk te nemen. Om verbonden te blijven worden er nog vieringen via het YouTube kanaal van de parochie aangeboden.

Naast eucharistievieringen worden er ook gebedsdiensten uitgezonden Deze vieringen kunt u bekijken op YouTube, via de website van de parochie of van uw deelgemeenschap.

Het is een klein gebaar, om te laten weten dat u in onze gedachten en gebeden bent. Alle goeds, pastoraal team

Openingslied: Wij treden biddend in Uw licht (GvL 558)

1. Wij treden biddend in uw licht,
op U is onze hoop gericht,
die alles wat op aarde leeft
te allen tijd uw liefde geeft.
2. God, Vader, die van eeuwigheid,
het heil der mensen hebt bereid,
geef dat uw alverlossend woord
in groot vertrouwen wordt aanhoord.
3. God, Zoon, die door uw offerdood
de deur naar 't leven weer ontsloot,
wij vragen dringend altijd weer:
Bewaar ons in uw liefde, Heer.
4. God, goede Geest van heiligheid,
die ieder mens in liefde leidt,
brengt allen samen en bewerk
de eenheid van de christenkerk.

Begroeting/Welkom

Niets in ons leven is zo belangrijk als de vraag naar gelukkig zijn.
We zoeken dat geluk in onze relatie, in ons werk,
in ons dagelijks doen en laten en vaak ook in het materiële:
in geld en goed dat we bezitten.
En toch weten we dat rijkdom niet gelukkig maakt.
Als we zo dadelijk het evangelie horen
wordt dit bevestigd:
Jezus prijst niet de materieel rijken gelukkig.
Integendeel, Hij waarschuwt hen dat ze hun loon al gekregen hebben.
Jezus zet daarmee de waardenschaal van onze maatschappij op zijn kop.
Zijn wij bereid Hem daarin te volgen?

Kyrië-litanie: (GVL 218)

1. Heer Jezus, koning en gezalfde Gods,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
2. Heer Jezus, hogepriester, knecht van God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
3. Heer Jezus, woord en evenbeeld van God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
4. Heer Jezus, licht en aangezicht van God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
5. Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
6. Heer Jezus, onze broeder, onze God,
Heer, onze Heer, ontferm U over ons.

Lofzang: Klein Gloria (Sela)

Glorie aan God, onze Vader.
Glorie aan Christus onze Heer.
Glorie aan de Geest van genade.
Drieenig God aan U de eer!

Wij eren de Naam van onze God,
die van het begin en voor altijd geprezen wordt.

Geprezen is Uw naam.
Geprezen is Uw naam!

Amen.

Gebed

Allelujah: Halleluja! Geprezen zijt Gij, Vader (GvL 244)

Halleluja, halleluja!

Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde,

Omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kind'ren openbaart.

Halleluja, halleluja!

Evangelie

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
(6, 17.20-26)

Lof zij U, Christus.

In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af.

Hij bleef staan op een vlak terrein.

Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen

en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land,

uit Jeruzalem en uit het kustland Tyrus en Sidon.

Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:

“Zalig gij die arm zijt,

want aan u behoort het Rijk Gods.

Zalig die nu honger lijdt,

want gij zult verzadigd worden.

Zalig die nu weent,

want gij zult lachen.

Zalig zijt gij

wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten,

wanneer zij u uitstoten en u beschimpen

en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.

Als die dag komt, springt dan op van blijdschap,

want groot is uw loon in de hemel.

Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.

Maar wee u, rijken,

want wat u vertroost hebt ge al ontvangen.

Wee u, die nu verzadigd zijt,
want ge zult honger lijden.
Wee u, die nu lacht,
want ge zult klagen en wenen.
Wee u, wanneer alle mensen met lof over u spreken,
want hun voorvaderen deden hetzelfde met de valse profeten.”
Woord van de Heer.
Wij danken God.

Evangelie Acclamatie: (GvL 265)

U komt de lof , U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o
heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging

We hebben net de Zaligsprekingen gehoord die Jezus in het Evangelie van Lucas beneden, in de vlakte, uitspreekt, in tegenstelling tot het Evangelie van Mattheüs waar Hij Zalige woorden van “alzo hoge”, op een berg preekt.

Je zou kunnen zeggen dat Lucas “Jezus laag bij de grond houdt”, meer bij de aardse weerbarstigheden.

Het woord “Zalig” is voor velen een ouderwets woord, waar je moeilijk je vinger achter kan krijgen.

Als je “Zalig” in het woordenboek opzoekt, zie je de volgende omschrijvingen: in de hoogste mate aangenaam of heerlijk of heilzaam. In religieuze zin: het eeuwig heil deelachtig, een toewensing of iemand zalig verklaren. Wanneer een maaltijd genuttigd wordt kan een persoon zeggen dat hij het eten zalig vindt en daarmee bedoelt hij dat het lekker en smakelijk is.

Zalig heeft een diepere betekenis dan het woord geluk.

Alle mensen, dus ook wij, zijn op zoek naar geluk, en dat wensen we elkaar ook toe. ‘Gelukkig Nieuwjaar’ wensen we begin januari iedereen toe. Geluk zoeken we in alle omstandigheden: in de liefde, in onze gezondheid, bij examens, op ons werk ... noem maar op: we hopen op geluk, misschien nog meer in deze moeilijke coronatijden dan anders.

Zalig, dus gelukkig, zijn zij die arm zijn, die honger lijden, die

verdrietig zijn en die omwille van Hem vervolgd, gehaat en uitgestoten worden, zegt Hij.

Dat zijn heel rare woorden, want hoe kan je gelukkig zijn als je zo arm bent dat je niet eens meer iets te eten hebt, en verdrietig omdat niets je meezit en je niet bemind, maar gehaat wordt.

Maar het klinkt heel anders tegen de achtergrond van de vierde zaligspreking. Daar klinkt het dat je vervolgd wordt omdat je Jezus volgt. Omdat je dus wil leven naar zijn woorden en daden.

En als je dat doet, ben je inderdaad arm aan egoïsme, aan zelfzucht, aan zelfverheerlijking.

En heb je honger naar liefde en vrede.

En ben je verdrietig omdat zovelen vijandige wegen gaan, en de aarde ten onder gaat aan de zelfzucht van de mens.

En dan ben je ook verdrietig omdat er zoveel onvrede heerst en je daar niets kunt aan doen.

Wee hen, zegt Jezus. En 'wee' is een woord dat al honderden jaren oud is, en dat betekent: och arme.

Dus och arme de rijken, die blij zijn omdat ze zoveel bezitten.

Och arme de machtigen en de jagers op succes, want ze hebben alleen belangstelling voor zichzelf en niet voor de wereld om zich heen, en zeker niet voor de ellende en de pijn in de wereld.

Het zijn woorden en gedachten waar we ons wellicht niet direct goed bij voelen, want wie of wat we ook zijn, ieder van ons streeft naar een zekere welvaart, naar comfort, naar ontspanning, ook in moeilijke tijden.

En niemand van ons heeft altijd aandacht voor anderen, voor mensen die het niet zo goed hebben als wijzelf, misschien zelfs niet voor mensen met wie we samenleven. Zijn we daarom och arme-mensen?

Een ieder van ons probeert toch op zijn eigen manier de weg van Jezus te gaan.

Soms lukt dat en soms lukt dat niet, maar we doen ons best om bij de zalig-mensen te horen. Laten we dat blijven doen, met hulp van en vertrouwen op Jezus, op God, want dan zijn we geen kale struik in dorre, onvruchtbare woestijngrond, maar een vruchtbare boom aan de rand van een rivier met wortels tot in het water. Een boom die, net als Jezus, altijd vrucht draagt, en daar kunnen we ons gelukkig bij voelen. Amen.

Geloofslied: Komt, luistert naar de woorden

1. Kom, luister naar de woorden die Ik u heden zeg:
Zij wijzen u het leven, de waarheid en de weg.
2. Kom, luister alle mensen die zoeken naar geluk:
Mijn last is licht te dragen want liefde heet mijn juk.
3. Gelukkig zijn de armen die zonder macht van geld
De wereld gaan verwarmen: zij doden kil geweld.
4. Gelukkig die zachtmoedig de weg van goedheid gaan:
Hun leven is een weldaad, de vrede breekt zich baan.
5. Gelukkig die barmhartig de naaste willen zijn
Van mensen die verzinken in eenzaamheid en pijn.
6. Gelukkig zij die strijden voor de gerechtigheid
En metterdaad belijden: God maakt geen onderscheid.
7. O God, die alle mensen gelukkig maken wil,
Toon ons in Brood en Beker de Dienaar van uw wil.
8. Vernieuw uw oude aarde, vestig uw Koninkrijk
Waar wij uw deelgenoten zijn: koningen te rijk!

Bezinning: “Durven” (Ida Guetens)

Durven voelen,
durven toegeven
dat wat je hebt
niet vanzelfsprekend is.
Dat al wat je hebt
niet echt het jouwe is,
maar een geschenk,
stuk voor stuk,
uur na uur.
Durven loslaten,
niet langer vasthouden.
Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen.

Durven stilstaan
bij de echte diepe honger
binnen in je.
Durven kijken
naar de wezenlijke honger
van de ander.
Durven weten dat er honger is
die niet te verzadigen valt.
Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen.

Verdriet durven erkennen,
tranen laten stromen
bij jezelf,
bij een ander.
Durven staan in je verdriet,
durven meegaan met verdriet
in eerbied en mededogen.
Dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen.

**Voorbede, met acclamatie: Heer, onze Heer, ontferm U over ons
(refrein GvL 218)**

Bidden wij tot God, die wil dat wij leven én gelukkig zijn.

Voor hen die arm zijn,
hongereren naar brood,
hunkeren naar liefde.
Dat zij rijk mogen worden,
rijk aan geluk.....
Laat ons bidden

Voor wie bedreigd of bespot,
het lachen is vergaan,
en die thans verdriet hebben.
Dat zij rijk mogen worden,
rijk aan vreugde.....
Laat ons bidden

Voor hen die rijk zijn,
baden in weelde,
met van alles te veel.
Dat ze arm leren zijn,
en rijk aan liefde.....

Laat ons bidden

Voor, arm en rijk, om zalige mensen
met een geloof dat troost,
met hoop die leven doet,
en liefde die alles mooi maakt.....

Laat ons bidden

God onze Vader,
leer ons werk maken
van de opdracht
die schuilgaat in ons gebed.
Geef dat wij in de voetstappen treden
van Jezus, uw dienaar, ons voorbeeld. Amen.

Onze Vader (gezongen)

Onze Vader, in de hemel, heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood.
En vergeef on onze schulden, gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.

En leidt ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.

Slottekst: 'Wat mensen zeggen over geluk'

Een gelukkig mens brengt licht waar het donker is, hij brengt leven waar het doods is. Hij koestert zijn eigen problemen niet, verwacht niet alles van anderen en neemt eigen verantwoordelijkheid. (Phil Bosmans)

Gelukkig zijn dat is ... een dochter hebben die me een dikke knuffel geeft als ik aankom ... de grond bewerken en er met jonge plantjes een pracht van een tuin van maken ... de wind in mijn gezicht voelen net voor een fikse regenbui ... ontwaken uit een diepe slaap, achtervolgd door een toffe droom tot in het midden van de dag. (Aaron Milavec)

Ik ben gelukkig als ik kan doen waar ik zin in heb. (Jeroen, 12 jaar)

Met de hele ploeg hebben we een dag georganiseerd voor de zieken. Dat had heel wat voeten in de aarde. We waren er erg moe van. De volgende dag brachten vrienden ons een volledige maaltijd, met een overheerlijk dessert. Ze zegden gewoon: 'We waren heel gelukkig gisteren. Dit is onze manier om jullie te danken voor wat jullie deden en om jullie de kans te geven wat uit te rusten.' Dat maakte me heel gelukkig. Ik geloof dat het God was die ons doorheen onze vrienden dankte. (Anne-Dominique, 42 j.)

Geluk heb je als je 1 000 000 euro wint.

Gelukkig ben je als je met vrienden samen bent.

Ik geloof niet in geluk. Mijn papa is werkloos. Dit is heel erg voor iedereen bij ons thuis. (Samira 11 jaar)

We wensen jullie een gelukkig nieuw jaar, en jaar vol vreugde en goede gezondheid. (Een nieuwjaarswens)

Ik zou graag gelukkig willen worden. Ik wil later nogal rijk worden, zodat ik alles kan kopen wat ik wil. (A.P. 12 jaar)

Niets geeft meer geluk, dan te merken dat je iets kunt bijdragen aan het geluk van andere mensen (D. Bonhoeffer)

‘Voor mij bestaat er geen geluk meer. Ik heb reeds te veel meegemaakt. Driemaal is mijn vrouw geopereerd. Het heeft niet geholpen. Ze is verlamd. Ik heb geld tekort. (G.W. 73 jaar)

Slotgebed

Wegzending en Zegen

Slotlied: Wij hebben voor u gebeden (GVL 654)

Refrein: Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.

1. Gaat uit over alle landen
tot zover als de wereld reikt.
Verkondigt het evangelie
dat het alles wat leeft bereikt.

Refrein.

2. En zegt: wie in Hem geloven
zijn gered voor het koninkrijk.
De wonderen, blijde tekens
zijn dan binnen uw handbereik.
Refrein.

3. Verdrijft in zijn naam de duivels,
dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt handen op aan wie lijden,
dat het heil tot de hemel reikt.
Refrein.